

- Tháng 11: Thứ bảy ngày 26/11/2011 GD/ HHTM XD Lạc Quang
- Tháng 12: Thứ bảy ngày 31/12/2011 GD/ HHTM XD Mẫu Tâm

## 2.VỀ CÔNG TÁC BÁC ÁI CARITAS:

- Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Sao Mai: Ngày 22/12/2011 GD/HHTM Sao Mai giao lưu và tặng quà cho các em khiếm thị.

- Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Mẫu Tâm: Lên kế hoạch ngày 12/01/2011 sẽ đi thăm trại phong Thanh Bình.

- Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Lạc Quang: Tham gia công tác cùng Giáo Xứ trang hoàng hang đá và vệ sinh Nhà Thờ chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh 20

- Gia Đình HHTM Xứ Đoàn Châu Bình: Hát trình diễn Thánh Ca tại Giáo Hạt Thủ Đức. Giữ xe đêm Noel cho Giáo Xứ. Giữ xe ngày tĩnh tâm cho Giáo Hạt Thủ Đức. Phát động phong trào làm hang đá cho các Liên Gia trong địa bàn Giáo Xứ. Góp quỹ từ thiện cho Hạt Thủ Đức

## 3.TỔ CARITAS SAO MAI KÊU GỌI:

Ngòai ra Liên Hội HHTM Trung Ương kết hợp với Tổ MV Caritas GX Sao Mai tổ chức quyên góp “đồng tiền Bà Góa” làm quà phát cho các bệnh nhân, người già neo đơn (không phân biệt lương giáo) vào dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức Bồn Mạng Tổ Caritas Sao Mai ngày 11/02/2011, tại Nhà thờ Sao Mai.

Ban Tổ Chức kêu gọi Hội viên HHTM của ba Liên Đoàn hỗ trợ các bệnh nhân, người già neo đơn trong dịp này. Xin liên hệ với các thành viên Ban Tổ chức như sau:

Chị Trương: Tổ trưởng Tổ Caritas Giáo Xứ Sao Mai : 0983043997.

Chị Thủy: UV Caritas Liên Hội HHTM : 0989209576

C. Trung: UV Truyền giáo BCH Liên Hội HHTM: 01648062126

## 4.VỀ THÁNH LỄ CUỐI THÁNG 01/2011 CỦA LĐ GIA ĐÌNH HHTM TGP:

Thân mời các Hội viên GD/HHTM GP tham dự thánh lễ Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP tháng 01/2011 vào hồi 17g30 thứ Bảy 29/01/2011 tại nhà Thờ Sao mai. Sau thánh lễ mời các Hội viên ở lại sinh hoạt chung tại Nhà Hội GX Sao Mai đến 19g30.

## TRUYỀN THÔNG LIÊN HỘI HHTM/GP

## GIAO LƯU HIỆP SỐNG SỐ 72 THÁNG 01.2011

### NỘI DUNG

00 NỘI DUNG - GLHS SỐ 72 THÁNG 01 2011	1
01 LTGH – 72 YÊU THƯƠNG LÀ QUÊN MÌNH ĐỀ NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC	2
02 HSTM LỄ MẸ THIÊN CHÚA A – 72 MẸ CHÚA GIÊSU VÀ MẸ CHÚNG TA	4
03 HSTM CN HIỀN LINH A – 72 NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG	7
04 HSTM CN I THƯỜNG NIÊN A – 72 CG CHỊU PHÉP RỬA	12
05 HSTM CN 2 TN A – 72 ĐỨC CG CON CHIÊN CỨU ĐỘ	17
06 HSTM CN 3 TN A – 72 ĐỨC CG ÁNH SÁNG THẾ GIAN	22
07 HSTM CN 4 TN A – 72 PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGÈO KHÓ	28
08 TRANG NB - 72 KIỂM CHẾ MIỆNG LUỖI	34
09 XDHPGD – 72 VAI TRÒ NGƯỜI VỢ TRONG GIA ĐÌNH	36
10 HLTH – 72 GH VN SỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI	38
11 THƯ GIÃN – 72 SỰ GIỐNG NHAU GIỮA CHIẾC ALÔ VÀ PHỤ NỮ	40
12 SHHS – 72 THƯ ĐI TIN LAI TH 01 2011	42
13 THÔNG TIN HIỆP SỐNG - 72 THÁNG 01 2011	44

## 01 LÁ THƯ LINH MỤC GIÁM HUẤN

### **SỐNG YÊU THƯƠNG LÀ NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC**

Anh chị em Hiệp Hội Thánh Mẫu thân mến

Chúng ta đang trong tinh thần canh tân HHTM bằng việc đổi mới cách huấn luyện là luôn quên mình để “Nghĩ Đến Người Khác” như lời thánh Phaolô dạy các tín hữu Philiphê: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4).

Trong một tu viện nọ, có cha Bê Trê người lớn nhất trong tu viện. Cũng có các tu sĩ trẻ phải gánh vác việc lao động ngoài cánh đồng trồng lúa để sản xuất ra lúa thóc nuôi sống mọi người trong tu viện, cũng có một tu sĩ già yếu liệt giường. Ngoài ra còn có một gia đình bác nông dân được cha Bê Trê cho dựng một cái chòi ở góc vườn và được trông nho sinh sống trên mảnh đất của nhà dòng.

Một hôm tới mùa thu hoạch, bác nông dân đã chọn ra một chùm nho đỏ ngon ngọt và nặng ký nhất để dành kính biếu cha Bê Trê, bày tỏ lòng biết ơn cha đã cuu mang gia đình bác bấy lâu. Cha Bê Trê rất vui khi nhận được món quà là chùm nho quý. Nhưng rồi ngài lại nghĩ đến tu sĩ già yếu đang nằm liệt giường cần được tắm rửa để sớm khỏe lại, nên đã đem chùm nho xuống thăm và tặng cho thầy già. Thầy già lại nghĩ đến các tu sĩ trẻ chắc sẽ rất mừng khi được nếm thử những trái nho ngon ngọt này nên nhờ người tặng các tu sĩ trẻ. Các tu sĩ trẻ lại nghĩ đến công ơn của cha Bê Trê nên cử một người mang chùm nho biếu ngài. Thấy chùm nho quý quay trở lại với mình. Cha Bê Trê rất vui vì thấy được tình yêu thương của Chúa đang nảy nở trong tu viện khi mọi người đều biết quên mình và nghĩ đến người khác. Ngài đã mang chùm nho xuống nhà cơm chia đều cho mọi người. Hôm ấy ai cũng đều vui và cảm thấy hạnh phúc sống trong tình yêu thương thể hiện qua hành động biết quên mình và chia sẻ cho đi.

Có lẽ mỗi người chúng ta thường chỉ nghĩ đến mình hơn là nghĩ đến người khác. Đó là một thói xấu ích kỷ cố hữu của con người chúng ta. Có một trắc nghiệm để biết trình độ trưởng thành của mỗi người là: Bao lâu chỉ biết nghĩ đến ích lợi cho bản thân mình, là chúng ta vẫn đang trong tình trạng ấu trĩ về mặt tâm lý. Chỉ khi nào ta biết quên mình để nghĩ đến người khác, thì chúng ta mới thực sự trưởng thành về nhân cách.

tùy thân (CMND), các đồ dùng cá nhân và tiền chi phí dọc đường như: ăn các bữa sáng trưa chiều ngoài 5 bữa chính do Ban Tổ Chức lo. Những người không phải Hội viên HHTM đăng ký cũng phải tuân giữ các quy định chung của Ban Tổ Chức.

Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Mẫu Lavang xuống ơn cho mọi thành viên tham dự chuyể đi, nhờ đó chuyến hành hương sẽ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp.

### **II. SINH HOẠT HHTM LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TGP:**

**1. CÔNG TÁC BÁC ÁI CARITAS:** Để chuẩn bị mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2010, Xứ Đoàn BAHHTM Nam Hòa đã làm công tác như sau:

Thăm các Cha tại Nhà Hưu LM Chí Hòa

Các em lớp học tình thương Giáo Xứ Nam Hòa (gồm 2 tạ gạo- mì gói – đường...)

Quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Long An (gồm 1 tạ gạo – mì gói – đường)

Tổng cộng số tiền làm công tác bác ái Caritas là : 10.000.000 đồng

**2. HỌP MẶT CUỐI THÁNG 01/2011:** Buổi sinh hoạt học sống Lời Chúa và Thành lễ cuối tháng 01/2011 của LD BAHHTM GP vào hồi 14g45 Thứ Hai 31/01/2011 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương. Đây cũng là ngày Họp Mặt cuối năm Âm Lịch của Liên Đoàn BA HHTM TGP, có chúc Tết Cha Tổng Giám Huấn HHTM. Mời tất cả các Ban Chấp Hành Xứ Đoàn và các Hội viên thuộc Liên Đoàn BAHHTM đến họp mặt sinh hoạt đông đủ.

### **III. SINH HOẠT LD GIA ĐÌNH TM VÀ GIỚI TRẺ HHTM TGP**

#### **1. PHÂN CÔNG PHỤC VỤ THÁNH LỄ CUỐI THÁNG:**

Năm 2011 LD GIA ĐÌNH HHTM T Giáo Phận vẫn có thánh lễ vào hồi 17g 30 các thứ Bảy cuối tháng tại Nhà Thờ Sao Mai. Sau thánh lễ các Hội viên vào sinh hoạt tại Nhà Hội Sao Mai đến 19g30. BCH LD/ GD HHTM phân công các Xứ Đoàn luân phiên phục vụ trong thánh lễ như sau:

- Tháng 01: Thứ bảy ngày 29/01/2011 GD/ HHTM XD SaoMai.
- Tháng 02: Thứ bảy ngày 26/02/2011 GD/ HHTM HSLC Matthêu.
- Tháng 03: Thứ bảy ngày 26/03/2011 GD/ HHTM XD Lạc Quang.
- Tháng 04: Thứ bảy ngày 30/04/2011 GD/ HHTM XD Hà Nội.
- Tháng 05: Thứ bảy ngày 28/05/2011 GD/ HHTM XD Mẫu Tâm.
- Tháng 06: Thứ bảy ngày 25/06/2011 GD/ HHTM XD Châu Bình.
- Tháng 07: Thứ bảy ngày 30/07/2011 GD/ HHTM XD Bắc Hà.
- Tháng 08: Thứ bảy ngày 27/08/2011 GD/ HHTM XD Nam Hòa.
- Tháng 09: Thứ bảy ngày 24/09/2011 GD/ HHTM XD SaoMai.
- Tháng 10: Thứ bảy ngày 29/10/2011 GD/ HHTM HSLC Matthêu

#### **4.SINH HOẠT BCH LIÊN HỘI HHTM TGP:**

Theo tinh thần buổi họp ngày 15/12/2010 của Liên Hội HHTM Tổng Giáo Phận Sài Gòn dưới sự chủ tọa của cha Tổng Giám Huấn, đã rút ưu khuyết điểm của việc tổ chức lễ “ Kỷ niệm 50 năm Cung Hiến Thánh Đường Thánh Mẫu Trung Ương”:

-Ưu điểm: Thời gian chuẩn bị ngắn nhưng việc tổ chức rất chu đáo và tốt đẹp .

-Khuyết điểm: Cần tập dượt Nghi Thức Tuyên Thệ chu đáo hơn. Các lời phát biểu cũng cần chuẩn bị chu đáo hơn.- Khâu âm thanh cũng còn một vài trục trặc nhỏ..

BCH Liên Hội cũng thống nhất sẽ họp mặt thường xuyên mỗi tháng một lần vào 19g30 Thứ Hai tuần hai trong tháng.

**5. VỀ VIỆC MỞ KHÓA VI TÍNH VĂN PHÒNG:** Phòng sinh hoạt học tập của Hiệp Hội Thánh Mẫu đã tạm xong, tháng qua Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận đã mua sắm 10 máy laptop (mất khoảng 40 triệu đồng) để chuẩn bị mở các khóa huấn luyện Tin Học Truyền Thông cho các Hội viên khai giảng vào thời gian sắp tới, sẽ có thông báo cụ thể sau.

**6.VỀ VIỆC TRẢ NỢ CỦA HHTM:** Do tu sửa nâng cấp NT Thánh Mẫu và thực hiện thêm phòng sinh hoạt của Văn Phòng HHTM Trung Ương trên lầu hai đầu Nhà thờ mà HHTM đã thiếu hụt 240 triệu. Sau lễ Tạ ơn mừng 50 năm thánh hiến Nhà thờ Thánh Mẫu đầu tháng 12/2010 vừa qua, và được thêm một số ân nhân ngoài Hiệp Hội và 3 Xứ Đoàn thuộc LD Gia Đình HHTM hỗ trợ, đến nay Nhà thờ Thánh Mẫu đã trả được 40 triệu đồng và hiện vẫn còn thiếu khoảng 200 triệu. Đề nghị các Hội viên HHTM tiếp tục cầu nguyện và tích cực cộng tác để NT Thánh Mẫu chúng ta sớm có điều kiện thanh toán hết số nợ nói trên.

#### **7.VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA LA-VANG:**

HHTM sẽ tổ chức một cuộc hành hương vào dịp lễ Bé Mạc Năm Thánh 2010 của Hội Thánh VN vào lễ Hiến Linh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang. (Xem Lá Thư LM Giám Huấn ở đầu Tập San GLHS số 71 tháng 12/2010).

Đến nay Ban Tổ Chức đã nhận được số người đăng ký tham dự hành hương của Hiệp Hội Thánh Mẫu Trung Ương là 60 người. Xin nhắc lại: Chuyến đi hành hương sẽ kéo dài 6 ngày 5 đêm từ 5g00 sáng Thứ Hai 03/01/2011 tại đường Lê minh Xuân Ph 7 (TB), và sẽ về lại TP vào hồi 18g00 chiều Thứ Bảy 08/01/2011. Mỗi chỗ đăng ký góp 1 100 000 đồng (bao gồm: tiền hợp đồng xe đi về, tiền tip cho tài xế, chi phí 5 bữa ăn chính và tiền phòng nghỉ, tiền đóng góp xây dựng Trung Tâm Lavang và nhiều chi phí khác như mũ đồng phục, nước, mì gói...). Khi đi đề nghị các thành viên trong đoàn mang theo giấy tờ

Nghĩ đến người khác là thực hiện lời Khổng Tử dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Thánh Kinh Cựu Ước đã ghi lại lời Tôbia cha khuyên Tôbia con như sau: “Điều con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả” (Tb 4,15a). Chúa Giêsu phán: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).

Chúng ta phải “nghĩ đến người khác” vì mọi cái chúng ta đang sử dụng đều do người khác mang lại và phải nhờ người khác ta mới có được như: Com ăn, áo mặc, xe cộ, đồ dùng, điện nước, thuốc uống, kiên thức, luật pháp... Nếu không được người khác giúp đỡ thì có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn và bất hạnh. Do đó, đến lượt chúng ta, thật là công bình và chính đáng khi chúng ta biết nghĩ đến người khác và phục vụ người khác.

Nghĩ đến người khác là một cách ứng xử tốt đẹp. Nhưng để thực hiện được chúng ta cần phải tập luyện thành thói quen tốt, thành một phong cách ứng xử văn hóa. Sở dĩ chùn nho trong câu chuyện trên được chuyển từ người này sang người khác là do mọi người đều ý thức tình yêu không dừng lại ở tình cảm suông, mà thể hiện trong hành động quên mình vì tha bác ái.

Trong gia đình, cha mẹ cần phải tập thói quen “nghĩ đến người khác” để nêu gương sáng yêu thương cho con cái. Cần giúp con cái luôn ý thức và biết cách ứng xử “nghĩ đến người khác” ngay từ tuổi ấu thơ. Đây là điều kiện giúp hình thành nhân cách cho chúng sau này. Nhờ đó khi lớn lên chúng sẽ luôn biết quên mình vì tha và sẵn sàng hy sinh để phục vụ tha nhân vô vụ lợi và làm vui lòng mọi người bên cạnh để sống tình yêu thương theo gương sáng và lời dạy của Đức Giêsu.

Mỗi Hội viên HHTM hãy nghĩ ra một hành động cụ thể để “nghĩ đến người khác” bằng việc chia sẻ cho đi. Nếu mỗi ngày chúng ta thực hiện được chỉ một điều tốt là chia sẻ cho tha nhân những gì mình có, thì nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ ngày một nên môn đệ Chúa Giêsu noi gương Mẹ Maria.

NT Thánh Mẫu ngày 25 tháng 12 năm 2010.  
**LM TỔNG GIÁM HUẤN HHTM TRUNG ƯƠNG**  
**Daminh ĐINH VĂN VẮNG**  
**Email: dinh\_van\_vang1947@yahoo.com**  
**www.hskt-hhtm.com**

**02 HIỆP SỐNG TIN MỪNG**  
**LỄ MẸ THIÊN CHÚA**  
**Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21**

**MẸ CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ CHÚNG TA**



**I. HỌC LỜI CHÚA**

**1. TIN MỪNG:**

**(16) Họ liền hồi hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hải Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hải Nhi này. (18) Nghe các người chần chừ thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. (19) Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (20) Rồi các người chần chừ ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (21) Khi Hải Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ Cắt Bì, người ta đặt tên cho Hải Nhi là Giê-su. Đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hải Nhi thành thai trong lòng Mẹ.**

**2. Ý CHÍNH: CHÚA GIÊ-SU LÀ CON MẸ MA-RI-A**

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc viếng thăm của các mục đồng nơi hang đá Be-lem sau khi được thiên thần đến báo Tin mừng Đấng Cứu Thế đã ra đời, Các mục đồng vui mừng lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế. Cuối cùng họ đã tìm thấy hai ông bà Giu-se Ma-ri-a, và Hải Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ tại cánh đồng Bê-lem. Họ đã thuật lại sự thể mắt thấy tai nghe. Riêng Đức Ma-ri-a

thì ghi nhớ các điều ấy và suy niệm trong lòng.

**II. SỐNG LỜI CHÚA:**

**1. LỜI CHÚA:** Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,27).

**2. CÂU CHUYỆN: MẸ MARIA HẰNG CỨU GIÚP NHỮNG KẺ GẶP NGUY KHÓN**

Trưa ngày 12/10/1972, một chiếc phi cơ chở 45 giáo viên và học sinh đi từ Mông-tê-viu đến Săng-chi-a-gô nước Chi-Lê thi đấu thể thao. Khi băng qua dãy núi Ăng-đét thì máy bay bị trục trặc mất thăng bằng và lao xuống đất rất nhanh. Sau một phút, nó đã đâm xuống lớp tuyết rất dày và bị vỡ ra nhiều mảnh. 28 học sinh còn sống sót. Một vài cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao trên người. Một số khác thì mặc áo tay dài. Không ai mang theo quần áo lạnh thích hợp với vùng thời tiết lạnh giá 20 độ dưới số không.

Khi màn đêm buông xuống, 28 học sinh sống sót kia ngồi tùm lại bên nhau trong một khoang máy bay còn sót lại. Cũng may, trên phi cơ vẫn còn một số đồ ăn gồm có các loại thịt nguội, bánh mì và rượu vang... khiến họ hy vọng nhớ đó sẽ có thể sống được một thời gian. Ngoài ra họ cũng

2010), Ban Chấp Hành Liên Hội Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận đã tổ chức Đại lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào hồi 16g30 Thứ Hai 06/12/2010. Thánh lễ đồng tế gồm 10 Linh mục do Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Khảm chủ tế. Số tham dự Thánh lễ khoảng 600 người. Sau Thánh lễ là phần liên hoan văn nghệ tại sân cuối Nhà Thờ với số khách tham dự 41 bàn.. Trong Thánh lễ, sau bài giảng là phần Nghi Thức Tuyên Thệ Nhậm Chức của tân Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM Giáo Phận do cha Giám Huấn HHTM Trung Ương Đaminh ĐINH VĂN VẮNG chủ sự. Sau đây là Danh Sách Tân Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã tuyên thệ nhậm chức và được cấp Ủy Nhiệm Thư:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1- Ông Giuse Trần Văn Minh        | Hội trưởng Liên Hội                        |
| 2- Ông Đaminh Lê Giang            | Hội phó Nội vụ và Truyền giáo Liên Hội     |
| 3- Ông Vincentê Vũ Duy Hưng       | Hội phó Ngoại vụ và Kinh Tài Liên Hội      |
| 4- Bà Catharina Đào Thị Chiến     | Phụ Tá Hội Trưởng Đặc Trách LĐ/BA/HHTM     |
| 5- Bà Maria Hoàng Thị Nhiều       | Phụ Tá HT Đặc Trách LĐ/GĐ/HHTM             |
| 6- Ông Phêrô Nguyễn Văn Huyền     | Phụ Tá HT Đặc Trách LĐ/GT/HHTM             |
| 7- Ông Fx Nguyễn Ruy Hình         | Phụ Tá HT Đặc Trách BPV/NTTM               |
| 8- Bà Maria Đỗ Thị Thu Lê         | Thư ký Liên Hội                            |
| 9- Bà Maria Hoàng Thị Thanh Hương | Thủ quỹ Liên Hội                           |
| 10- Ông Giuse Phạm Xuân Trường    | Trưởng Tập huấn và Phụng vụ Liên Hội       |
| 11- Ông Phêrô Phan Huy Đoàn       | Trưởng Truyền thông và Phát triển Liên Hội |
| 12- Ông Antôn Nguyễn Đình Lâm     | Cố vấn Liên Hội                            |
| 13- Bà Maria Vũ Thị Thu Thủy      | Ủy viên Bác Ái Caritas Liên Hội            |
| 14- Bà Têrêsa Phạm Thị Trung      | Ủy viên Tông Đồ Truyền Giáo Liên Hội       |
| 15- Bà Lucia Trần Thị Bích Liên   | Ủy viên Sinh hoạt Liên Hội                 |
| 16- Ông Giêrônimô Nguyễn Đức Vĩnh | Ủy viên Liên lạc Liên Hội                  |
| 17- Cô Maria Trần Kim Thoa        | Ủy viên Báo chí Liên Hội                   |

### 13. THÔNG TIN THÁNG 01/2011

#### I.. SINH HOẠT CHUNG HIỆP HỘI THÁNH MẪU :

##### 1. BỔ TÚC MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2010:

Ngày 27/12/2010 là lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ- Bổn Mạng của cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc: LM Phụ Tá- Đồng Hành của Xứ Đoàn BA HHTM Bùi Phát (TĐ). GLHS xin chúc mừng BM của cha và xin thánh Gioan cầu cùng Chúa xuống muôn ơn lành cho cha nhân dịp mừng BM.

##### 2. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 01/2011:

a) **LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (01/01/2011)** là Bổn mạng của:

- Xứ Đoàn Học Sống Lời Chúa HHTM NT Thánh Mẫu (CH).
- Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Bùi Môn (HM).
- Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Bắc Dũng (XM).
- Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Lạng Sơn (XM).
- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Sao Mai (CH).
- Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM Bình Thuận (BA).
- Xứ Đoàn Gia Đình HHTM và XĐ Giới Trẻ HHTM Hà Nội (XM).

Và một số khá đông Hội viên các Xứ Đoàn HHTM: Chị Maria Hoàng thị Hằng - BCH GD/HHTM Xứ Đoàn Mẫu Tâm; Chị Maria Nguyễn Bích LỘC - BCH/XĐ GT HHTM Mẫu Tâm.

Giao Lưu Hiệp Sống kính chúc các Xứ Đoàn và Hội Viên nhận Mẹ Thiên Chúa làm Bổn mạng được thêm lòng yêu mến Chúa và luôn sống theo tinh thần “Xin Vâng và Phục Vụ” Chúa qua tha nhân noi gương Mẹ.

b) **LỄ THÁNH ANÊ (21/01/2011):** Là Bổn mạng chị Anê Đình thị HẠNH (UV Liên Đoàn GT HHTM/GP). GLHS chúc chị được luôn khỏe mạnh vui tươi và thánh đức noi gương thánh BM.

c) **LỄ THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ (24/01/2011):** Là Bổn mạng Cha Cha Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng- Chánh Xứ /Giám Huấn HHTM Xứ Đoàn Bình Thuận (BA).

. Nguyễn xin thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Chúa ban cho Cha muôn hồng ân Thiên Chúa.

d) **LỄ THÁNH GIOAN BOSCO (31/01/2011):** là Bổn mạng của anh Gioan Bosco Hoàng Đức Chí -Đoàn Phó GD HHTM Xứ Đoàn Sao Mai.

GLHS chúc anh luôn hăng say nhiệt tình phục vụ Thiên Chúa noi gương thánh BM.

##### 3. LỄ MỪNG 50 NĂM THÁNH HIẾN NHÀ THỜ THÁNH MẪU (1960-2010):

Nhân dịp lễ Bổn Mạng Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương, và lễ Tạ ơn Thiên Chúa mừng 50 năm thánh hiến Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương (1960-

có một chiếc ra-đi-ô cát-xét còn dùng tạm được. Cũng nhờ chiếc ra-đi-ô này mà họ đã hiểu biết công cuộc cứu hộ đang được triển khai sau khi phi cơ của họ lâm nạn, tại các quốc gia trong vùng mây bay bị rơi như Chi-lê, Ác-hen-ti-na và U-rơ-guây. Sau tám ngày, họ nghe được các đoàn cứu hộ báo cáo do thời tiết xấu nên không thể tìm ra chiếc máy bay lâm nạn và không hy vọng còn hành khách nào sống sót. Thế là các nạn nhân này hay không là hoàn toàn tùy theo quyết tâm sống còn của họ mà thôi.

Ít ngày sau, thêm 12 người nữa theo nhau qua đời vì bệnh viêm màng phổi do không chịu được tiết trời băng giá khủng khiếp. Đoàn người lâm nạn còn 16 người. Bây giờ họ chỉ còn biết trông chờ vào phép lạ. Cả 16 học sinh quyết định họp nhau lại cầu nguyện mỗi buổi tối. Cứ vào khoảng 9 giờ tối, khi trăng bắt đầu mọc trên triền núi, thì mọi người ngừng trò chuyện riêng và người điều khiển giờ kinh lấy ra một cỗ tràng hạt, rồi cả bọn ngồi quây quần thành hình vòng tròn cùng đọc kinh Mân Côi. Giờ kinh được tiếp tục bằng lời cầu nguyện tự phát và các bài thánh ca và kết thúc bằng kinh Hỡi Nhớ, để xin Mẹ Chúa Trời thương cứu giúp. Những buổi cầu nguyện như thế trở thành nguồn động lực giúp các học sinh hy vọng được cứu thoát.

Ngày qua ngày, thấm thoát đã sang tuần lễ thứ tám. Thời tiết bắt đầu bớt băng giá. Hai cậu khỏe nhất trong bọn và có kinh nghiệm leo núi quyết định sẽ leo xuống núi cầu cứu. Cuộc

hành trình của họ vô cùng khó khăn nguy hiểm. Cũng may một cậu đã tìm thấy một cuộn dây thừng bằng nylon và trao cho hai bạn dùng tạm làm sợi dây an toàn khi leo xuống. Hai cậu cũng đem theo một ít lương thực cùng với búa và đinh. Họ bắt đầu tuột xuống vách đá trơn trượt. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là cả hai sẽ bị rơi xuống vực sâu. Mọi người đều hợp ý cầu xin Mẹ Ma-ri-a giúp hai bạn xuống đến nơi an toàn. Chín ngày sau, hai cậu đã xuống được một trạm kiểm soát ở con đường dưới núi, và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, đã có hai chiếc trực thăng cứu hộ xuất hiện bay lên đỉnh núi cao chót vót để cứu tất cả mười bốn học sinh còn lại. Chính nhờ sự thành tín kêu cầu Đức Ma-ri-a, mà các học sinh này đã có thể sống sót tới 70 ngày trên đỉnh núi cao giá lạnh, đang khi không ai trong các thân nhân của họ dám hy vọng con mình còn sống và có ngày sẽ trở về nhà. Suốt 70 ngày gian khổ trên núi, 16 cậu học sinh này đã cảm nghiệm được rằng: Đức Ma-ri-a không những là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của mọi người nữa.

##### 3. SUY NIỆM:

- Thánh Phao-lô viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lê Luật, để chuộc những ai sống dưới Lê Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5). Như vậy, khi sinh hạ Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a cũng hạ sinh một nhân loại mới. Vì Người là Mẹ của Chúa Giê-su là đầu nhiệm thể, nên cũng là Mẹ của các

phần chi thể là các tín hữu chúng ta. Hơn nữa, khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ Ma-ri-a lại được Chúa Giê-su trao cho sứ mệnh làm Mẹ của môn đệ Gio-an, và sau đó Gioan đã rước Mẹ về nhà mình mà phụng dưỡng (x. Ga 19,26-27). Gio-an chính là đại diện cho Hội Thánh. Cuối cùng, Mẹ Ma-ri-a còn là trạng sư cầu bầu đặc lực cho chúng ta trước tòa phán xét sau này.

Trong tiệc cưới tại Ca-na, Mẹ Ma-ri-a đã phát hiện ra bữa tiệc sắp bị hết rượu. Mẹ không đợi đôi tân hôn phải đến van nài, đã vội đến cho Chúa Giê-su hay biết sự thể. Sau đó Mẹ còn bảo các gia nhân vâng lời Chúa Giê-su dạy. Nhờ sự bầu cử của Mẹ, mà dù chưa tới giờ hành động. Chúa Giê-su đã nghe lời Mẹ kêu xin mà biến nước lã trở thành rượu ngon, giúp cho gia đình đôi tân hôn khỏi bẽ mặt trước các thực khách (x. Ga 2,1-11). Ngày nay Mẹ Ma-ri-a cũng tiếp tục chuyển cầu cho các đôi vợ chồng trẻ có lòng tin cậy nơi Mẹ, để giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống lứa đôi, và làm cho tình yêu của họ dù có bị lạt như nước lã, cũng sẽ biến thành nồng thắm như rượu hồng ngày mới yêu nhau. Miễn là họ phải mời Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a đến ngự trong gia đình giống như đôi tân hôn thành Ca-na xưa.

**4. THẢO LUẬN: 1- Thánh Gio-an xưa đã rước Mẹ Ma-ri-a về nhà mà phụng dưỡng, chúng ta hôm nay sẽ làm gì để tỏ lòng biết kính và trở nên con ngoan hiếu thảo của Mẹ? 2- Ngày nay khi gặp phải gian nan thử thách, bạn nên**

**làm gì để được Đức Mẹ Chúa Trời trợ giúp giống như đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana xưa?**

#### **5. NGUYỆN CẦU:**

- LẠY CHÚA GIÊ-SU, Chúa là ánh sáng thế gian, là con đường dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong chúng con và chỉ đường giúp chúng con biết đi đâu và làm gì? Nhất là trong những giờ phút đen tối của cuộc đời, những khi chúng con bị thất bại và bị mọi người xa lánh khinh khi, xin cho chúng con biết tin cậy Chúa và được Lời Chúa hướng dẫn. Chúng con hy vọng sẽ được Chúa động viên an ủi, và được bổ sức bằng các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể, hầu đủ sức tiến bước về với Chúa.

- LẠY MẸ MA-RI-A, Nữ Vương đầy lòng xót thương. Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và là nguồn hy vọng của chúng con. Chúng con con cháu E-va đang bị lưu đày dưới thế gian, kêu lên cùng Mẹ. Từ thung lũng đầy nước mắt, chúng con hướng về Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp mà than van kêu cầu. Xin Mẹ đoái thương an ủi nâng đỡ chúng con. Để sau cuộc đời lưu đày và đến giờ chết, chúng con sẽ được Mẹ dẫn đưa đến cùng Chúa Giê-su Con yêu của Mẹ, để chúng con được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng đời đời. Ôi Ma-ri-a, Mẹ là Trạng Sư của chúng con! Ôi Trinh Nữ Ma-ri-a dịu hiền, xin đến ở với con và đường bỏ con trong giờ sau hết.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

**LM ĐAN VINH**

mũ trên đầu, nhưng là có một bờ vai của ai đó để cho bạn tựa đầu vào. Ấm áp không phải là bạn chà sát hai bàn tay vào nhau, nhưng là có ai đó đã nắm lấy tay bạn. Ấm áp không phải là miệng bạn luôn xuýt xoa “Ôi lạnh quá!”, nhưng là đã có ai đó nói với bạn “Bạn có bị lạnh không?”.

Câu này em đã nhớ đọc được ở đâu đó: Những cách thể hiện tình cảm đơn sơ chân thành. Những việc làm tuy nhỏ nhặt ấy nhưng là cả một vấn đề lớn lao xây dựng tình tương thân, tương ái. Thể hiện tình yêu một cách chân thành và giản dị. Không phải trong tình yêu nam nữ mà cả trong xã hội hiện tại. Một chút thôi, một chút thôi, mỗi cái chút ấy góp lại với nhau thì sẽ có một người bớt lạnh trong đêm đông, một ai đó vượt qua được cơn đói... .

Chị Nhiễm ơi! Em chưa làm được chút nào cả trong mùa Vọng này! Chỉ bằng lời cầu nguyện suông có được không hả chị? Tháng này em trả lời đại không biết có đúng không nữa.

#### **\*TIN LẠI:**

Khánh Hòa thân mến. “Hãy làm những việc tầm thường nhưng bằng một cách thức phi thường”. còn KH: “Chút thôi, một chút thôi, mỗi cái một chút ấy góp lại với nhau thì sẽ làm cho một người bớt lạnh trong đêm đông, một ai đó qua được cơn đói khát...KH ơi! Em viết hay quá. Chị thấy cảm động muốn khóc đây... .

#### **THANH TRÚC – THẠCH ĐÀ**

**\*THƯ ĐI:** Cô Nhiễm thân mến! Con hơi bận rộn nên nộp bài hơi trễ! Không biết có còn kịp thời gian để cô tổng kết không nữa! Giáng Sinh đến rồi! Con chúc Cô cùng tất cả mọi người trong Liên Đoàn hưởng một Mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.

Cô Nhiễm thân mến! Con hơi bận rộn nên nộp bài hơi trễ cô nhé! không biết còn kịp thời gian để cô tổng kết không nữa! Giáng Sinh đến rồi! Con chúc Cô cùng tất cả mọi người trong liên đoàn có một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.

#### **\*TIN LẠI:**

Thanh Trúc thân thương gửi bài bằng email sẽ không sợ trễ đâu. Cô Nhiễm nhớ các bài của Thạch Đà lắm! Nhiều bạn trẻ đang phải đi làm công nhân thấy cực ơi là cực, mà vẫn thường xuyên gửi bài cho GLHS ! Thanh Trúc nhắn với các bạn Thạch Đà như vậy giùm cô Nhiễm nhé! Mong tin các bạn ...còn hơn con mong mẹ về chợ nữa đó! Cô Nhiễm thân chào các em nhé!

**HÒANG NHIỄU**

Bài và thư mục VHLC, các Bạn gửi về: *Hoàng Thị Nhiễm*  
125/14 Cách Mạng Tháng 8 . Phường 7. Q Tân Bình. tp HCM

Hoặc Email: giaoluuhiepsong@gmail.com

Trang Web của Hiệp Hội Thánh Mẫu: <http://www.hskt-hhtm.com>

## 12.SINH HOẠT HIỆP SÔNG

### VUI HỌC LỜI CHÚA

Kỳ này do anh Minh Đổ bị đau nên gác lại mục Vui Học Lời Chúa sang số GLHS kỳ sau

#### THƯ ĐI TIN LẠI

##### HỮU KITÔ – BÌNH AN:

**\*THƯ ĐI:** Chào chị Nhiều! Mấy tháng nay bận quá cho nên em không tham gia Vui học Lời Chúa được, tháng này thấy chị nhắc nên em nhột quá phải tranh thủ trả lời và gửi ngay cho chị. Cho em gửi lời chúc Giáng Sinh đến Cha TGH, các anh chị trong BCH Liên đoàn một Mùa Giáng Sinh vui tươi an lành trong Chúa Hải Đồng.

##### \*TIN LẠI:

Hữu Kitô thân mến. Lại một Noel nữa, chị em mình biết nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Đêm 24/12 chị có nhắn chúc Noel cho các người thân quen. Hữu đã nhận được chứ? Noel ở Xứ Bình An vẫn rộn ràng như mọi năm phải không? Chị không rành lắm về Giáo xứ Bình An, nhưng chị thấy nơi đây phát sinh ra nhiều...nhân tài lắm đó, cụ thể là anh LĐ Trường Huyền của LĐ GT HHTM TGP. Vì thế khi không thấy bài của Hữu là chị phải nhắc nhở ngay...Dù đi đâu em cũng “forget me not” -đừng quên VHLC nhé em! Chào nha!

##### KIM LONG – ĐÔNG QUANG

**\*THƯ ĐI:** Lần này em trả lời hơi dài, nên anh chị ráng đọc dùm em. Đang tuần lễ quang trọng nên nhiều công tác quá, nếu có lỗi sai thiếu gì chắc là do em không tìm hiểu kỹ. Em có ý kiến thế này có gì bỏ qua cho em: câu hỏi kỳ này ít đề cập tới GS sắp tới quá, nếu đề tháng tới thì mất vui (GS có nhiều điểm thú vị lắm mà), nhất là câu 2 na ná câu kỳ trước rồi mà, câu 3 cũng đề tháng tới được mà. Em góp ý thế thôi chứ không có gì đâu.

##### \*TIN LẠI:

Kim Long thân mến,VHLC cảm ơn sự góp ý của em,phần này anh Minh Đổ tin lại cho KL,nhưng anh MĐ đang trong bệnh viện Bưu Điện.

##### KHÁNH HÒA- ĐẤT SÉT NHA TRANG:

**\*THƯ ĐI:** Noel về là Noel về, nhạc vui trong khắp trần gian! Kính chúc Cha Tổng Giám Huân HHTM, các anh chị trong BCH, các anh chị em trong các Xứ đoàn lời chúc tốt đẹp nhất. Cầu Chúa Giê-su Hải Đồng xuống nhiều ân sủng cho tất cả mọi thành viên để chúng ta cùng cộng tác với nhau trong các sinh hoạt và các công tác bác ái Carita hầu làm vinh danh cho TC và góp phần cứu rỗi các linh hồn.

“Ấm áp không phải là do bạn mặc một hay nhiều áo, nhưng là đã có ai đó khoác lên vai bạn một chiếc áo. Ấm áp không phải là bạn đội một hay nhiều

## 03 HIỆP SÔNG TIN MỪNG

### CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH ABC

Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12

#### NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG

##### I. HỌC LỜI CHÚA

###### 1. TIN MỪNG: Mt 2,1-12

(1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem. (2) Và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. (3) Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. (4) Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. (5) Họ trả lời: “Tại Bê-lem miền Giu-đê. Vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: (6) “Phần ngươi hỏi Bê-lem, miền đất Giu-đá. Ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đá. Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”. (7) Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. (8) Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hải Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho trẫm, để trẫm cũng đến bái lạy Người. (9) Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hải Nhi ở, mới dừng lại. (10)

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. (11) Họ vào nhà, thấy

Hải Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người. Rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (12) Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

##### 2. Ý CHÍNH:

Tin Mừng Mát-thêu chứng minh Đức Giê-su chính là Đấng Thiên Sai qua việc Người đã thực hiện các lời ngôn sứ tiên báo về Người như: Thuộc dòng dõi Đa-vít (x. Tv 132,11; Mt 1,18-25), là con một thiếu nữ còn đồng trinh (x. Is 7,14 ; Mt 1,23), sinh ra tại Bê-lem quê hương Đa-vít (x. Mk 5,1; Mt 2,5-6), các vua chúa sẽ đến thờ lạy Người (x. Tv 72,10; Is 60,6; Mt 2,11).

##### 3. CHÚ THÍCH:

- C 1: + *Bê-lem miền Giu-đê:* Bê-lem hay Beth-le-hem, là một thị trấn nhỏ, cách thủ đô Giê-ru-sa-lem khoảng 9-10 cây số về phía Nam. Ngày xưa Bê-lem được gọi là Ep-ratha. Tuy là một thị trấn nhỏ bé, nhưng Bê-lem có một lịch sử lâu đời và danh tiếng vì là quê hương của vua Đa-vít (x. 1 Sm 16,1 tt). Chính từ dòng dõi Đa-vít mà Thiên Chúa đã ban Đấng



Cứu Thế cho dân Ngai, như lời tuyên sấm của ngôn sứ Mi-kha (x Mk 5,1). + **Thời vua Hê-rô-đê trị vì:** Đây là vua Hê-rô-đê Đại Vương, phân biệt với Hê-rô-đê An-ti-pha được gọi là Hê-rô-đê Con. Hê-rô-đê Đại Vương là một con người đa nghi, độc ác và tham quyền cố vị. Chúa Giê-su đã sinh ra tại thành Bê-lem miền Giu-đê dưới thời Hê-rô-đê Đại Vương. + **Có mấy nhà chiêm tinh:** Cũng gọi là đạo sĩ. Họ đến từ phương Đông, quê hương của Ba-la-am (x. Ds 23-24). Đây là những người thông thái, am tường khoa chiêm tinh. Người ta thường dựa vào ba lễ vật họ dâng mà quả quyết là có ba vị. Truyền thuyết dân gian còn kể tên: Một là Men-ki-o da trắng, hai là Gát-pa da vàng, ba là Ban-tha-gia da đen. Qua đó, ngụ ý rằng: Ôn Cứu Độ của Chúa phổ quát cho mọi dân tộc, không chỉ dành riêng cho dân Do-thái mà thôi.

- **C 2-3: + Đức Vua dân Do-thái mới sinh hiện ở đâu?:** Câu hỏi của các nhà chiêm tinh ngoại giáo được nói lên như một lời loan báo cho người Do-thái biết Đấng Cứu Thế đã ra đời. + **Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện:** Người xưa cho rằng: việc ra đời của các vĩ nhân thường kèm theo sự xuất hiện của ngôi sao lớn. Các nhà chiêm tinh nghiên cứu sự chuyển động của các ngôi sao trên bầu trời, để đoán biết vận mệnh của nhân loại. + **Chúng tôi đến bái lạy Người:** Đang khi người Do-thái dừng dừng, thì lương dân lại tha thiết tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận Người. Như thế là ứng nghiệm những sấm ngôn về một tôn giáo phổ

quát trong thời tận thế (x. Is 49,23). + **Vua Hê-rô-đê bối rối:** Bối rối vì thiếu lòng tin và đa nghi, lo sợ ngại vàng của mình sắp bị Đấng Cứu Thế đến tước đoạt. + **Cả thành Giê-ru-sa-lem xôn xao:** Xôn xao đồng nghĩa với hoảng hốt. Đây là thái độ của các đầu mục Do-thái tại Thủ đô đã hùa theo vua Hê-rô-đê chống lại Đấng Cứu Thế.

- **C 4-6: + Mời các Thượng tế và luật sĩ:** Đây là các thành phần trí thức trong dân Do-thái đương thời, am tường Kinh Thánh: Thượng tế có nhiệm vụ tế lễ trong Đền thờ, còn kinh sư hay luật sĩ là những thầy dạy Luật Mô-sê. Hê-rô-đê hy vọng họ dựa theo Thánh Kinh cho ông biết nơi sinh chính xác của Đấng Cứu Thế. + **Họ trả lời...:** Có một sự đối nghịch về thái độ với Đấng Cứu Thế: Các Thượng tế và kinh sư là những người am tường Kinh Thánh, biết rõ nơi sinh của Đấng Cứu Thế, nhưng không muốn đón nhận Người, đang khi dân ngoại lại đi tìm kiếm Người mà thời lạy. + **Thành Bê-lem miền Giu-đê:** Bê-lem thuộc xứ Giu-đê, miền Nam nước Do-thái. + **Vì người là nơi Vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời:** Câu này nhắc đến lời tuyên sấm của Mi-kha về một Đấng thông lãnh Ít-ra-en theo ý Thiên Chúa (x. Mk 5,1 tt), và đáp ứng nguyện vọng của tất cả các chi tộc, giống như vua Đa-vít xưa (x. 2 Sm 5,2).

- **C 7-8: + Bí mật mời các nhà chiêm tinh đến:** Hê-rô-đê hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện, vì muốn biết Hải Nhi Cứu Thế mấy tuổi để giết hại. Sau đó ông đã ra lệnh cho

**Chồng** thì sạch sẽ đêm ngày soi gương.

- **Vợ** thì phải nộp sạch lương,

**Chồng** thì tính toán đếm đũa mắm hành.

- **Vợ** thì “đi biển có đôi”,

**Chồng** thì “đi biển mò côi” một mình.

Ôi thôi, mới chi nghĩ như vậy thôi mà đã thấy phát kinh phải không các bạn ?!

### 3. TRUYỀN THUYẾT THỨ HAI VỀ VIỆC SÁNG TẠO

Ngoài câu chuyện Evà được Chúa tạo thành từ chiếc xương sườn của ông Adam kể trong sách Sáng Thế Ký, còn một câu chuyện tiêu lâm khác lưu truyền trong dân gian cũng thuật lại việc sáng tạo như sau:

Thuở ban đầu, khi mới được Chúa dựng nên, người đàn ông cảm thấy cô độc và luôn thờ dài buồn bã vì không tìm thấy nơi các con vật khác một người bạn đời tương xứng với mình. Thượng Đế thấy tội nghiệp liền quyết định tạo ra một người đàn bà ngang hàng để làm bạn với anh ta.

Một hôm Thượng Đế lấy một chút **dịu dàng** của hoa lan, một chút **xinh đẹp** của hoa hồng và một chút **tinh khiết** của bông huệ trắng rồi đem hòa lẫn vào nhau làm thành một hợp chất. Nhưng trong lúc Ngài đang tính xem nên thêm gì vào hợp chất ấy thì một chú khỉ già kia đã lên bỏ vào

một chút **tinh ranh**, rồi một con rắn hổ mang lại lén nhỏ vào một chút **nọc độc** và một chú sư tử lén cho vào một chút **hung dữ**. Sau cùng Thượng Đế đã vô tình nhào nặn hợp chất ấy thành một người đàn bà rồi trao con người vừa **kỳ diệu** lại vừa **quỉ quái** này làm bạn với người đàn ông. Và quả thật từ ngày đó, người đàn ông không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng trong cuộc sống chung, người đàn ông luôn có cảm giác hạnh phúc xen lẫn với nỗi bất hạnh. Đến một ngày kia do không thể chịu đựng thêm về cái thói **đồng đánh tinh ranh độc ác** và **hung dữ** của người đàn bà, nên đã mang trả lại cho Thượng Đế. Nhưng cuộc ly hôn đầu tiên này chưa kéo dài một tuần trăng, thì một hôm người đàn ông lại thấy nhớ nhung da diết cái vẻ mặt **xinh đẹp, dịu dàng và tinh khiết** của người đàn bà, bèn đến xin Thượng Đế cho người đàn bà lại về nhà sống chung. Từ ngày đó hai vợ chồng hiểu rõ mặt mạnh mặt yếu của nhau nên đã sống chung hòa hợp hạnh phúc hơn. Có điều người đàn ông vẫn không mấy an tâm khi đôi lúc thấy vợ anh có những biểu hiện **tinh ranh**, cư xử **độc ác** và cử chỉ **hung dữ** nên anh ngày đêm không ngừng cầu xin Thượng Đế: “Xin cho nàng luôn **dịu dàng như hoa lan, xinh đẹp như hoa hồng** và **tinh khiết như hoa huệ**”.

SUỐI TÂM



## 11. THƯ GIẢN:

### 1. SỰ GIỐNG NHAU GIỮA CHIẾC “ALÔ” VÀ PHỤ NỮ

Có một chàng nọ bị “bà xã” giận cắt đứt liên lạc mấy ngày. Trong lúc nhâm nhi uống rượu anh ta nhìn thấy chiếc “điện thoại” liền liên tưởng đến vợ và thấy có sự tương đồng giữa chiếc “điện thoại” với vợ mình: “Ừ nhỉ. Tại sao trong tiếng Pháp, từ “điện thoại” lại là “giống cái” chứ không phải “giống đực”? Rồi anh chàng đã dần dần khám phá ra nguyên nhân thái độ “mưa nắng thất thường” của vợ như sau:

- Cũng như làm bạn với phụ nữ, chơi với “điện thoại” đồng nghĩa với việc ta phải **tồn hao tiền bạc**.

- Cũng như phụ nữ, bạn nói chuyện **càng lâu bao nhiêu** thì “điện thoại” càng thích bấy nhiêu.

- Cũng như phụ nữ, khi “điện thoại” xuất hiện ở đâu, nó đều **khiến mọi người phải lưu ý** đến nó.

- Dù đang nửa đêm, “điện thoại” vẫn có thể **lôi bạn dậy để nghe nói về một điều vớ vẩn** nào đó.

- Cũng như phụ nữ, khi giận ít “điện thoại” sẽ đặt bạn trong tình trạng **“ngoài vòng phủ sóng”**. Còn nếu giận nhiều nó sẽ lập tức **“cắt đứt”** liên lạc với bạn.

- Cũng như phụ nữ, “điện thoại” sẽ **vui vẻ khi bạn nạp tiền** chi trả. Nếu bạn **chậm chi lập tức bạn sẽ bị cắt liên lạc**.

- Cũng như với phụ nữ, nếu bạn lỡ để xây ra sự cố thì **người có lỗi luôn là bạn**, vì “điện thoại” không bao giờ nhận lỗi cả.

- “Điện thoại” cũng luôn tỏ **thái độ dứt khoát** như phụ nữ: “Ừ, em là vậy đó. Anh chịu thì chịu, không chịu thì đi chỗ khác chơi!”

Ngoài ra chúng ta còn phải thêm điều này là: Chỉ thấy xuất hiện loại điện thoại **“Mẹ bồng con”** chứ đâu có loại **“Bố bồng con”** phải không các bạn?

### 2. GIẢ NHƯ...

Một tác giả kia đã có bài “Giả như có sự đổi ngôi giữa hai vợ chồng thì sẽ ra sao?” như sau:

- Giả như có một ngày nào, **Chồng** thì làm bếp **vợ** ra quán hè, **Vợ** nhậu đến bữa quên về, **Chồng** sang hàng xóm, ngồi lê cả ngày.

- **Vợ** đi bia bọt gác tay, **Chồng** mua mỹ phẩm mát bay triệu đồng.

- **Vợ** mê em út lung tung, **Chồng** diện áo váy hở hông hở đùi.

- **Vợ** thời phóng khoáng ham vui, **Chồng** lại bùn xin ví như ngân hàng.

- **Vợ** quen cái thói làm tàng, **Chồng** thì mê tín thấp nhang đêm ngày.

- Lên xe **vợ** phóng như bay, **Chồng** thì tí mi vá may thêu thùa.

- **Vợ** lo điện nước búa xua, **Chồng** lo giữ trẻ sớm trưa ru hời.

- **Vợ** thèm thuốc lá chờ mời, **Chồng** ham tứ sắc mê chơi quên ngày.  
- **Vợ** thời ở bản một cây,

quân lính đến Bê-lem và vùng phụ cận, giết tất cả các trẻ em nam từ hai tuổi trở xuống tính theo ngày giờ ngôi sao xuất hiện. + **Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi:** Qua các nhà chiêm tinh ngoại giáo này, Hê-rô-đê muốn điều tra để biết chính xác Hài Nhi Cứu Thế là ai. + **Khi đã tìm thấy, xin báo lại cho Trẫm, để Trẫm cũng đến bái lạy Người:** Hê-rô-đê nói dối các là biết để bái lạy, nhưng thâm tâm nhằm tiêu diệt để trừ hậu hoạn.

- **C 9-10: + Trông thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng:** Các nhà chiêm tinh mừng nhờ có ánh sao dẫn đường, họ hy vọng tìm ra Hài Nhi Cứu Thế.

- **C 11-12: + Họ vào nhà:** Chắc chắn sau đêm Chúa Giáng Sinh, hai ông bà Giu-se Ma-ri-a không ở giữa cánh đồng Bê-lem, vì thiếu các phương tiện tối thiểu cho các sinh hoạt ăn ở và nuôi dưỡng Hài Nhi mới sinh. Có lẽ hai ông bà đã thuê nhà tại thị trấn Bê-lem ở tạm. + **Sắp mình bái lạy Người:** Khi ma qui cám dỗ Chúa Giê-su bái lạy nó, Người đã khẳng định chỉ bái lạy một mình Thiên Chúa mà thôi (x. Mt 4,9-10). Qua hành động bái lạy này, các nhà chiêm tinh đã công nhận Hài Nhi chính là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa. + **Lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến:** Theo phong tục Đông Phương, các nhà chiêm tinh dâng lên Hài Nhi ba lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược, là đặc sản quê hương các ngài. Vàng tượng trưng cho đức Tin, nhũ hương cho đức Cậy và mộc dược cho đức Mến.

Theo các Giáo Phụ thì Vàng ám chỉ tước vị Vua, Nhũ hương tước vị Tư Tế, và Mộc dược ám chỉ về cuộc tử nạn và mai táng của Chúa sau này. + **Họ được báo mộng...và đi lối khác mà về xứ mình:** Hê-rô-đê dù nham hiểm quỷ quyệt đến đâu, cũng không thể phá bỏ được chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Những kẻ chống đối Thiên Chúa sớm muộn cũng sẽ chi chước lấy thất bại mà thôi.

4. **CÂU HỎI:** 1- **Bạn biết gì về Bê-lem là nơi sinh của Chúa Giê-su?** 2- **Hê-rô-đê Đại Vương và Hê-rô-đê An-ti-pha có liên quan đến cuộc đời của Đức Giê-su như thế nào?** 3- **Các vị chiêm tinh gia là ai? Dựa vào bằng chứng nào mà người ta quả quyết là có 3 vị? Truyền thuyết dân gian kể tên ba vị đó là gì?** 4- **Tại sao vua Hê-rô-đê bối rối và dân thành Giê-ru-sa-lem xôn xao?** 5- **Vua Hê-rô-đê mời các Thượng Tế và Luật sĩ đến để làm gì?** 6- **Tại sao Vua Hê-rô-đê lại cận kề hỏi các nhà chiêm tinh gia về thời giờ ngôi sao xuất hiện?** 7- **Tại sao Tin Mừng hôm nay nói các nhà chiêm tinh gia vào nhà trong khi trước đó lại nói Chúa sinh ra trong hang đá bò lừa và được đặt nằm trong máng cỏ?** 8- **Qua hành động bái lạy Hài Nhi mới sinh, các đạo sĩ biểu lộ niềm tin thế nào về Hài Nhi này?** 9- **Ba lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược mà các đạo sĩ dâng tiến Hài Nhi mang ý nghĩa thế nào?** 10- **Tại sao các đạo sĩ phải đi lối khác mà về quê hương? Chúng ta có thể rút ra bài học gì trước sự**

**thất bại của vua Hê-rô-đê khi ông muốn sát hại Hài Nhi Cứu Thế?**

## **II. SỐNG LỜI CHÚA:**

**1. LỜI CHÚA: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sắp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11).**

### **2. CÂU CHUYỆN: HÃY CHO ĐỒ TỐT**

Một buổi chiều nọ, anh con trai thấy một người hành khất áo quần rách nát đứng xin trước cổng nhà. Anh ta liền vào nhà rồi lấy ra một bộ quần áo cho người ăn xin. Bộ đồ này đã cũ và bị rách toạc một miếng ngay tại đầu gối, nên từ lâu anh không thêm mặc. Nhận được bộ đồ cũ, người hành khất mừng và cảm ơn rồi rút. Vì dù đã cũ nhưng nó cũng còn tốt hơn bộ quần áo ông ta đang mặc. Sau đó lão hành khất liền mặc ngay bộ đồ mới vào người. Còn anh thanh niên thì cảm thấy vui vì nghĩ mình đã làm được một việc thiện.

Mấy tháng sau, một hôm người hành khất kia lại đến xin. Lần này ông ta mặc bộ đồ lành lặn và còn mới. Chàng thanh niên thấy ông lão mặc bộ đồ giống như quần áo của mình liền hỏi: “Sao ông có bộ đồ mới thế kia?” Lão hành khất tươi cười trả lời: “Thì đây cũng là quần áo của anh đó! Số là cách đây một tuần, khi tôi mặc bộ quần áo anh cho hôm trước, đến xin thì gặp ba anh. Thấy tôi mặc bộ đồ rách, ông cụ hỏi ai cho. Tôi trả lời là một anh ở trong nhà ông. Ông im lặng rồi vào nhà đem ra bộ đồ mà

tôi đang mặc đây và nói: “Xin lỗi ông, lần trước con tôi đã lấy lộn bộ đồ rách mà cho ông. Hôm nay tôi thay nó biểu ông bộ đồ này”.

Sau khi người hành khất ra về, chàng thanh niên lập tức vào nhà tìm cha và căn nhắc tại sao ông lại đem cho bộ đồ mà anh vẫn còn sử dụng. Bây giờ người cha liền tươi cười nói rằng: “Con ơi, cha rất vui khi thấy con biết thương và cho người nghèo quần áo mặc. Nhưng cha biết con còn nhiều quần áo không sử dụng đến mà sao con lại không cho? Lần sau nếu cho ai thứ gì, thì con nên cho những gì còn dùng được. Chứ nếu cho họ bộ đồ đã rách thì họ làm sao có thể mặc được hả con?”

### **3. SUY NIỆM:**

- Hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời với những ai chưa biết Ngài. Ngài nói với họ qua nhiều cách: Có thể Thiên Chúa sẽ làm sáng lên muôn ánh sao lạ, không phải trên bầu trời, nhưng trong lòng người ta để họ nhận ra Ngài. Ánh sao đó là một lý tưởng cao đẹp, một khát vọng bình an, công bình, tự do, ấm no, hạnh phúc... Ánh sao khiến họ phải lên đường tìm kiếm, và Ngài không ngừng giúp họ trong cuộc hành trình.

- Các đạo sĩ đã phải ra khỏi gia đình, khỏi những thành kiến, để tiếp nhận sự bất ngờ có thể xảy ra không như họ tưởng: Họ nghĩ Đấng Cứu Thế là con của nhà vua, phải sinh tại kinh thành hoa lệ, nên họ đã đến thủ đô Giê-ru-sa-lem vào hoàng cung mà hỏi: “Vua Do thái mới sinh hiện ở đâu?” Nhưng Hài Nhi Cứu Thế lại không sinh ở nơi giàu sang, mà tại

T. Giáo Hội này đã được Chúa Cha chuẩn bị từ thời Cựu ước, được Chúa Con khai mở bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Thánh Thần đang làm tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất trong vinh quang.

### **4-H. Với tư cách là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội đã làm những gì?**

T. Là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất và không ngừng rao truyền cũng như thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc.

### **5-H. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức điều gì?**

T. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức mình không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và Nước Trời.

## **C. PHẦN GỢI Ý TRAO ĐỔI**

**1. Đối với bạn, vào Nước Thiên Chúa hay vào Nước Trời nghĩa là gì? Loạn báo hay xây dựng Nước Trời là loạn báo và xây dựng những gì?**

**2. Giáo Hội và Nước Trời có liên hệ với nhau như thế nào?**

**3. Hoạt động của nhóm hay giáo xứ của bạn có gắn liền với việc loạn báo và xây dựng Nước Trời không? Nếu có thì ở những điểm nào? Nếu không, cần chỉnh lại những gì?**

## **TRÍCH TÀI LIỆU HỌC HỎI VỀ NĂM THÁNH 2010**

## GIÁO HỘI VIỆT NAM SỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI

### A. PHÂN TRÌNH BÀY

Theo Công Đồng Vaticanô II, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ và quyết định nâng con người lên tham dự đời sống thần linh. Khi con người sa ngã, Ngài đã không từ bỏ nhưng luôn trợ giúp để họ được cứu rỗi nhờ Chúa Kitô.

Chúa Cha cũng muốn qui tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội mà Ngài đã chuẩn bị từ thời Cựu ước, Chúa Kitô đã khai mở bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Thánh Thần đang làm tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất trong vinh quang.

Vì thế, trong Chúa Kitô, Giáo Hội được xem là bí tích nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Giáo Hội còn được xem là mầm mống và khởi đầu của Nước Thiên Chúa.

Là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội không ngừng rao truyền và thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc. Giáo Hội hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất và khao khát được kết hợp với Vua của mình trong vinh quang. Có thể nói, Giáo Hội không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và Nước Trời (x. LG 1-5).

### B. PHÂN HỎI-ĐÁP

#### 1-H. Nước Thiên Chúa hay Nước Trời là gì?

T. Nước Thiên Chúa hay Nước Trời không phải là một nơi chốn nhưng là tương quan với Thiên Chúa. Được vào Nước Trời nghĩa là được hiệp thông sự sống và hạnh phúc vô tận của Thiên Chúa.

#### 2-H. Vì ý gì Chúa Cha muốn qui tụ những người tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội?

T. Chúa Cha muốn qui tụ những người tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội vì muốn dùng Giáo Hội như là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.

#### 3-H. Giáo Hội này đã được hình thành và phát triển như thế nào?

cánh đồng Bê-lem bé nhỏ trong hình dạng một trẻ thơ yếu đuối nghèo hèn. Các Thượng tế và kinh sư biết rõ nơi sinh của Đấng Cứu Thế là Bê-lem, nhưng không đi tìm, đang khi các đạo sĩ dù chỉ biết mơ hồ, nhưng họ lại đi tìm kiếm, nên cuối cùng đã gặp được Hài Nhi Cứu Thế. Khi đi tìm Chúa, các đạo sĩ đã đem theo những đặc sản từ quê hương là: vàng, nhũ hương và mộc dược làm lễ vật dâng tiến Hài Nhi Cứu Thế. Những lễ vật này chỉ là những biểu hiệu của lễ vật thiêng liêng là đức Tin, đức Cây và đức Mến. Khi dâng vàng, các đạo sĩ đã tuyên xưng vương quyền của Chúa Giê-su. Dâng nhũ hương, các ngài nhận Người là tư tế của Giao Ước Mới; Dâng mộc dược là đề cao mẫu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đấng Thiên Sai.

Sau khi gặp được Chúa, các đạo sĩ đã vâng nghe lời sứ thần, không trở lại gặp vua Hê-rô-đê tàn ác, nhưng đã đi con đường khác trở về quê hương mình. Đây cũng là bài học cho chúng ta: Một khi đã có đức tin, đã gặp Chúa là Chân Thiện Mỹ, chúng ta phải dứt khoát với quá khứ tội lỗi, để sống theo con đường tin yêu khiêm tốn và phục vụ của Chúa Giê-su.

**4. THẢO LUẬN: 1- Bạn có cảm phục một ai đó trong số các nhà khoa học gia, nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, thầy cô hay bạn bè ngoại giáo không? 2- Ngày nay bạn có thấy Chúa tỏ mình ra nơi những người ngoại giáo không? 3- Bạn sẽ làm gì để trở thành ngôi sao lạ dẫn**

**đường cho các bạn ngoại giáo tìm thấy Chúa và tin theo Người?**

#### 5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Hôm nay chúng con mừng ngày Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà các đạo sĩ là đại diện. Các vị này tuy chỉ thấy một ánh sao lạ, mà đã nhận biết Đấng Cứu Thế ra đời. Các ngài đã vất vả tìm kiếm Chúa và sau nhiều gian lao vất vả, đã gặp được Người. Nhờ đức tin, các ngài đã nhận ra Hài Nhi nghèo hèn chính là Đức Vua Cứu Thế, nên đã khiêm nhường sắp mình bái lạy và dâng tiến lễ vật quý giá là vàng, nhũ hương và mộc dược.

- LẠY CHÚA, biết bao lần chúng con đến nhà thờ nhưng đã không gặp được Chúa. Đạo con giữ mới chỉ là những thói quen ; Lễ con dâng chỉ là những lời kinh sáo rỗng nhằm chán ; Cửa cải con cho người nghèo chỉ là những thứ đồ hư vất bỏ... Nhưng con lại tưởng mình là người đạo đức thánh thiện và đang làm chứng cho Chúa. Ước gì hôm nay con nhận ra những thiếu sót của mình, để của lễ con dâng phải là thứ vàng đức tin quý giá, là nhũ hương của lòng cậy trông khiêm nhu, là mộc dược của lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Hy vọng Chúa vui nhận, và ban muôn hồng ân cho chúng con. Để khi gặp được Chúa, như các đạo sĩ xưa, chúng con sẽ tránh xa những thói gian ác lọc lừa, biết làm theo những Lời Chúa dạy, biết sống hiệp nhất xin vâng và phục vụ để sau này cùng được về quê trời với Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỖI CHÚNG CON.

**LM ĐAN VINH**

## 04 HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN A  
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38 ; Mt 3,13-17



### LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

#### I. HỌC LỜI CHÚA

##### 1. TIN MỪNG: Mt 3,13-17:

(13) Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. (14) Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (15) Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. (16) Khi Đức Giê-su chịu phép Rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17) Và kia có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

##### 2. Ý CHÍNH:

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, và cũng là ngày

khởi đầu Mùa Quanh Năm. Tin Mừng Mát-thêu cho thấy: Đức Giê-su khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc từ Ga-li-lê xuống miền Giu-đê và đến sông Gio-đan để xin Gio-an làm phép Rửa cho. Ngay từ ban đầu Gio-an đã biết Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, nên không dám rửa cho Người. Nhưng sau khi biết đó là thánh ý Chúa Cha, thì Gio-an đã vâng lời làm phép rửa cho Người. Khi Đức Giê-su vừa ở dưới nước lên, thì một cuộc thần hiện đã xảy ra: Thánh Thần lấy hình chim câu ngự xuống trên Người, và có tiếng Chúa Cha xác nhận Người là Con yêu dấu luôn làm đẹp lòng Cha.

##### 3. CHÚ THÍCH:

- C 13-14: + *Từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan:* Từ miền Ga-li-lê cụ thể là Na-da-rét (x. Mt 2,23), Đức Giê-su đến sông Gio-đan ở vùng Bê-ta-ni-a cách thành Giê-ri-cô không bao xa, để xin Gio-an Tẩy Giả làm

được không ?...” Nếu anh chồng bực mình lỡ nói hơi nặng một chút, thì lập tức nước mắt chị ta sẽ chảy như mưa khiến anh chồng phải dỗ dành mãi mới thôi. Với loại vợ này, lúc đầu người chồng có thể thấy thỏa mãn vì được tỏ ra bản lãnh “đàn ông” của mình. Nhưng về lâu về dài anh ta sẽ tới lúc chán ngán không muốn bị vợ phiền hà và đi tìm sự chiều chuộng nơi người đàn bà khác như một sự bù lỗ.

c) **Loại vợ “bà chẵn”:** Nếu lấy phải bà vợ bà chẵn thì không những đòi quyền bình đẳng với chồng, mà chị ta còn giành quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Lúc bấy giờ thân phận anh chồng thật bi đát như trường hợp triết gia Socrates nói trên..

d) **Loại vợ “Ô-sin”:** Người vợ loại này ở trong các gia đình có anh chồng phong kiến chủ trương “chồng chúa vợ tôi”. Anh chồng loại này không bao giờ xưng hô âu yếm với vợ nhưng luôn mở miệng la rầy: “Đàn bà thì biết cái gì”. Rồi còn gọi vợ là “Con mẹ mày...Con mẹ kia”... Vợ không mau đáp thì sẽ ăn đòn “thương cẳng chân hạ cẳng tay”. Anh chồng chỉ biết ngồi uống rượu hút thuốc, hay nằm đọc báo, xem truyền hình, để mặc vợ đầu tắt mặt tối... Có anh chồng đòi được ăn trước, còn phần dư lại mới tới lượt vợ con.

e) **Loại vợ tham lam:** Người vợ loại này coi chồng như phương tiện kiếm tiền cho mình quản lý cho đến đồng xu cuối cùng. Khi chồng đưa tiền về nhà thì chị ta còn vui vẻ. Nhưng khi anh thất nghiệp thì chị còn biết “đi chỗ khác chơi”, chứ ở nhà thì

cũng phát điên vì nghe những lời chi chiết.

f) **Loại vợ lý tưởng:** Người vợ lý tưởng chính là loại này. Cô nàng là tổng hợp của các loại trên. Cô biết lúc nào nên chăm sóc và khi nào cần hỏi ý kiến chồng. Cô biết lúc nào nên nghiêm túc và khi nào cần phải nũng nịu. Cô biết lúc nào cần thu vào và khi nào chi ra cho hợp tình hợp lý... Nhưng trên cõi đời này, liệu có mấy chàng trai nào tìm được loại vợ tuyệt vời như vậy?

**KẾT LUẬN:** Thánh Tôma Tiên Sĩ Hội Thánh đã dạy: “Thiên Chúa không lấy xương đầu của Adam mà làm nên Evà, vì e rằng bà sẽ thừa thắng xông lên coi mình là đàn chị để cai trị ông và gây nên những hậu quả tai hại cho gia đình. Thiên Chúa cũng không lấy xương gót chân của Adam mà dựng nên Evà, vì e rằng ông sẽ coi thường và đày đọa bà như một kẻ tôi đòi. Trái lại, Thiên Chúa đã lấy chiếc xương sườn của Adam mà dựng nên Evà. Hẳn mọi người đều biết: Xương sườn là xương nằm giữa thân thể con người và kẻ sát trái tim, nên ý Chúa muốn bà phải được đối xử bình đẳng với ông và cần được ông yêu thương chăm sóc...”

**4. THẢO LUẬN:** 1-Nếu lỡ lấy phải 5 loại vợ khiếm khuyết nói trên, người chồng nên làm gì để xây dựng hạnh phúc gia đình? 2-Phụ nữ cần làm gì để mỗi ngày một trở nên hiền ngoan lý tưởng của chồng? 3-Đọc Lời Chúa đầu bài và dâng một lời cầu để xin Chúa giúp các đôi vợ chồng trẻ luôn hòa hợp hạnh phúc.

LM ĐAN VINH

## VAI TRÒ CỦA NGƯỜI VỢ TRONG GIA ĐÌNH

**1.LỜI CHÚA:** Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêsô: Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy **tùng phục lẫn nhau**: Người làm vợ hãy **tùng phục chồng như tùng phục Chúa**, vì **chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh**. Và như **Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy**. Người làm chồng, hãy **yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh** (Ep 5,21-27).

**2.CÂU CHUYỆN: VỀ VỢ “BÀ CHẴN” CỦA TRIẾT GIA SOCRATES.**

SOCRATES là một triết gia danh tiếng của Hy Lạp cổ đại. Ông là một bậc thầy đáng kính của nhiều môn đệ và sau này ông luôn được coi là bậc tôn sư. Nhưng trong gia đình ông lại là nạn nhân của một mụ vợ “Bà chẵn”. Bà ta luôn khinh rẻ ông là hạng “trói gà không chặt; dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”. Một lần kia, sau khi đã chửi ông một trận kịch liệt, bà đã tặng cho ông nguyên cả một chậu nước giặt quần áo dơ lên người. Nhưng Socrates vẫn thản nhiên đi thay quần áo và nói môn đệ: “Ta biết mà: Sau khi sấm chớp thì tất nhiên trời sẽ phải đổ mưa”. Lần khác Socrates mời bè bạn đến nhà dùng bữa. Khi sắp đến giờ ăn, bà hầm hầm chạy ra bung cả mâm cơm hắt ra ngoài sân. Nhưng Socrates vẫn bình

tĩnh ra thu dọn lại và lại cùng bè bạn tiếp tục bữa ăn ngoài sân.

**3.SUY NIỆM: CÓ MÁY LOẠI VỢ ?**

Cách đây ít lâu, báo Phụ Nữ CN có một bài viết kê ra sáu loại vợ như sau:

-Vợ là **tình cảm** sâu xa. -Vợ là **gió mát** cùng là **bão dông**.

-Vợ như một đóa **hoa hồng**.- Vợ là **sư tử Hà Đông** kinh người.

-Vợ là **êm ái** tuyệt vời.- Vợ là **bão táp** rụng rời chân tay.

-Vợ là một chất **men say**.- Vợ là **trái đắng** cái cay trong lòng.

-Có người **nhờ vợ nên “ông”**.- Nhiều kẻ **vì vợ mất không cơ đồ**.

-Tốt số lấy được **vợ hiền**.- Vô duyên vợ phải **bà điên bà chẵn**.

**a)Loại vợ kiêm mẹ:** Đối với những người vợ loại này, anh chồng chẳng khác gì một đứa con cần được cưng chiều. Do đó chị chăm sóc chồng như một đứa con. Quyết định cho ăn món gì, mặc áo gì, dù anh đã chán ngấy với món ăn này và chẳng muốn mặc bộ quần áo ấy. Tuy nhiên, cái gì thái quá cũng thường bất cập. Nhiều anh chồng được chăm sóc quá lại ngượng ngùng trước mặt bạn bè vì bị mất sĩ diện “đàn ông”. Rồi tới lúc anh ta sẽ tìm ra một đối tượng phụ nữ khác để anh có thể tỏ ra bản lãnh “đàn ông” của mình.

**b)Loại vợ trẻ con:** Bà vợ kiểu này trái lại luôn lệ thuộc vào chồng.từ việc to đến việc nhỏ bằng những câu hỏi: “Anh ơi, em làm như vậy có

phép rửa cho. Người tự nguyện đến chứ không phải do lương tâm thúc bách để xin tha tội, vì Người là Đấng thánh thiện và vô tội. + **Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!**: Nói câu này, có lẽ Gio-an đã biết Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà ông đã rao giảng là Đấng sắp đến (x Mt 3,11).

- **C 15:** + **Bây giờ cứ thế đã:** Bây giờ Gio-an hãy cứ làm phép rửa cho Người. + **Vì chúng ta nên làm như vậy:** Đức Giê-su muốn chịu phép rửa của Gio-an để được Thiên Chúa xác nhận sứ mệnh Thiên Sai (x. Lc 7,29-30). + **Để giữ trọn đức công chính:** Giữ trọn hay chu toàn bổn phận. Có thi hành ý muốn của Chúa Cha là chịu phép rửa, thì Đức Giê-su mới thiết lập được nền công chính mới (x. Mt 5,20) và kiện toàn Luật Mô-sê (x. Mt 5,17).

**HỎI: Phép rửa của Gio-an là một nghi lễ biểu lộ lòng thống hối của các tội nhân. Vậy Đức Giê-su là Đấng thánh thiện và trong sạch vô cùng, thì chịu phép rửa ấy làm gì?**

**ĐÁP:** Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta chỉ được trả lời một cách lơ mờ qua câu nói của Đức Giê-su với Gio-an: Đó là thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng theo ý kiến của các nhà chú giải Kinh Thánh, thì có hai lý do như sau: Một là vì Đức Giê-su muốn liệt mình vào hàng ngũ những tội nhân và sau này Người sẽ chịu chết đền tội thay cho họ (x. Mt 26,28). Hai là vì Đức Giê-su muốn đồng hóa mình với những tội nhân có lòng ăn năn hối cải, để qua phép rửa của Gio-an, là hình bóng của phép rửa

Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su và của bí tích Rửa Tội mà Người sẽ thiết lập sau này, Người sẽ biến đổi các tín hữu chịu phép rửa tội được trở nên con Thiên Chúa.

- **C 16-17:** + **Các tầng trời mở ra:** Hiện tượng trời mở ra gợi nhớ câu: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (Is 63,19). Đây là lời cầu nguyện của vị Ngôn sứ dâng lên Thiên Chúa xin Người nguôi giận với dân, và tỏ mình ra là người cha, sau thời gian lâu dài không đoái hoài đến dân. Lời cầu xin ấy hôm nay đã ứng nghiệm nơi Đức Giê-su: đất trời được giao hòa với nhau (x. Cv 7,56), Thiên Chúa sẽ tiếp tục mặc khải cho dân Người (x. Ed 1,1). + **Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người:** Câu này nhắc lại cuộc tạo dựng nguyên thủy (x. St 1,2). Ở đây báo hiệu một cuộc tạo dựng mới đang được thực hiện. Trong Do thái giáo, chim bồ câu không được coi là hình ảnh của Thánh Thần Chúa, nhưng chỉ muốn so sánh sự chuyển động của Thánh Thần giống như chim bồ câu mẹ đang bay chập chờn trên bầy chim con mà không đụng tới chúng. Thánh Thần Chúa cũng bay là là trên nước nguyên thủy để ban sự sống cho nước như vậy (x. St 1,2). Cũng như trong Sáng Thế Ký, ở đây Thần Khí xuất hiện cùng lúc với lời Thiên Chúa phán. Thần Khí xúc dầu cho Đức Giê-su (x. Cv 10,38), để tấn phong Người làm Đấng Mê-si-a (x. Is 11,2). + **“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”:** Sau khi Đức Giê-su đã vâng

phục Chúa Cha chịu phép rửa của Gio-an, thì Chúa Cha đã giới thiệu Người là Con yêu dấu trước mặt những người hiện diện. Câu này tương tự như nhiều câu trong Cựu Ước, trong đó Thiên Chúa đã gọi Đấng Thiên Sai và dân Ít-ra-en là Con yêu của Ngài như: “Con là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra Con” (Tv 2,7); “Đây là Tôi Tớ của Ta mà Ta nâng đỡ, tuyển nhân mà Ta sùng mộ, Ta ban Thần Khí Ta trên Người” (Is 42,1); “Từ Ai-cập, Ta đã gọi Con Ta về” (Hs 11,1)... Ở đây Mát-thêu cho thấy Đức Giê-su chính là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa.

**4. CÂU HỎI: 1- Tại sao Đức Giê-su là Đấng thánh thiện mà đến chịu phép rửa bày tỏ lòng sám hối của Gio-an làm chi? 2- Trong Do thái giáo chim bồ câu có phải là hình ảnh của Chúa Thánh Thần hay không? 3- Câu “Thần Khí Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người” có nghĩa thế nào? 4- Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường gọi những ai là con yêu của Ngài?**

## II. SỐNG LỜI CHÚA:

**1. LỜI CHÚA:** “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14).

**2. CÂU CHUYỆN: TRÈO CAO TẾ ĐAU:**

Trong kho tàng truyện thần thoại của Hy-lạp, có một câu chuyện về hai cha con nhà kia. Người cha tên là I-đam và đứa con là I-ka. I-đam là một kiến trúc sư kiêm nghề điêu khắc.

Chính ông đã được nhà vua ra lệnh xây dựng một bát quái đồ để nhốt một con quái vật đầu người mình thú rất hung dữ, để tránh cho dân lành khỏi bị nó giết hại. Nhưng về sau, do hiểu lầm hai cha con có âm mưu làm loạn, nên vua Mi-nos đã hạ lệnh tống giam cả hai cha con I-đam và I-ka vào bát quái đồ đó. Nhưng rồi “cái khó ló cái khôn”: Trong lúc bị giam cầm, hai cha con đã tìm ra đường trốn thoát khỏi cảnh tù tội bằng cách bay lên trời cao. Họ dùng sáp ong nối nhiều lông chim lại với nhau làm thành hai bộ cánh chim. Nhờ những chiếc cánh chim tự tạo này mà hai cha con đã bay được lên cao và thoát ra khỏi nhà tù. Quá phấn khởi trước thành công bất ngờ, anh con trai càng lúc càng bay lên cao và bỏ ngoài tai những lời khuyên can khẩn thiết của cha mình. Khi bay cao gần đến mặt trời, thì sáp dính các lông chim trên đôi cánh bay của anh đã bị nóng chảy và anh con trai đã bị rơi từ trên độ cao xuống đất chết tan xác.

Chính thói kiêu hãnh về sự thành công đã làm cho anh con trai không còn vâng lời cha anh dạy bảo nữa, nên cuối cùng đã bị rơi xuống đất. Hôm nay, sự kiêu ngạo cũng làm cho người ta coi thường và bỏ ngoài tai những lời khuyên can khôn ngoan và đầy kinh nghiệm của các bậc cha bác, thầy cô và những bậc lão thành. Nếu chúng ta chỉ biết chiều theo những đam mê ích kỷ nhất thời của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chuốc lấy tai họa và thất bại cho bản thân.

tin yếu hơn và về sau còn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ lầm than nữa.

“Lòng đầy thì trào ra ngoài miệng”. Dựa vào lời nói của một người mà người khác có thể đoán biết được phần nào về tâm tính của họ: Một người sẽ được đánh giá là khôn ngoan nếu nói ra những điều hay lẽ phải mang tính xây dựng. Ngược lại sẽ bị coi là kẻ đại nể nếu thốt ra những lời không đúng hay không đúng lúc đúng chỗ như có người đời thường nói: “Lưỡi người khôn ngoan tạo nên danh dự. Mồm kẻ ngu dại gây đổ vỡ tan hoang”. Chúng ta cần nói ra những lời xây dựng và tránh thốt ra những lời thô tục hay thêm điều đặt chuyện nhằm hạ uy tín danh dự của kẻ khác:

“Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”: Ý thức được tầm mức quan trọng của cái lưỡi như vậy, nên chúng ta cần cài đặt một cái “phanh” vào trong miệng lưỡi, để mỗi khi cảm thấy ngứa mồm, muốn nói những lời có thể gây nguy hại, thì chúng ta cần “sì tốp” lại ngay:

### b) Trong tương quan xã hội:

Chúng ta thường hay xúc phạm đến tha nhân bằng lời nói. Thực vậy, người ta có thể dùng lưỡi để phạm tội nói xấu người khác bất cứ tại đâu, khi nào và với ai. Người Anh cũng có câu tục ngữ: “Không nọc nào độc hại cho

bằng nọc độc của cái lưỡi. Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm chịu đựng những đau khổ do những dư luận xuyên tạc “có ít xít ra nhiều” của người khác. Nhưng ta cần ý thức rằng: “chuyện đâu còn đó”. Nếu ta có lỗi thì phải khiêm tốn tu sửa. Còn nếu không thì các lời đồn kia sẽ mau tan biến trước thực tế chứng minh ngược lại, như lời Thánh Kinh dạy: “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi”.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh hết những buồn phiền do miệng lưỡi thế gian vì: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Khi ấy ta phải luôn bình tĩnh và tự chủ, cần tránh “đổ dầu vào lửa” khi phản ứng gay gắt vì sẽ gây tai hại nhiều hơn. Trái lại cần áp dụng “mật ngọt chết ruồi”: Một lời nói bình tĩnh có tình có lý sẽ có sức mạnh thuyết phục, giúp xóa bỏ thù hận, xây dựng tình hiệp thông và mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc giữa cộng đoàn.

**4) SINH HOẠT: 1-Bạn nên làm gì khi nghe thấy những lời phê bình chỉ trích của người khác? 2- Bạn nên làm gì khi thấy những sai lỗi khuyết điểm nghiêm trọng của tha nhân? 3- Đọc câu Lời Chúa đầu bài và dâng một lời cầu nguyện quyết tâm sẽ dùng lời nói để xây dựng hơn là đả phá, đồn kết hơn là chia rẽ.**

LM ĐAN VINH

## KIỂM CHẾ MIỆNG LƯỠI

**1) LỜI CHÚA:** Thánh Giacôbê dạy: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiểm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng (Gc 3,2b-3).

**2) CÂU CHUYỆN: BỘ PHẬN NÀO TRONG CƠ THỂ TỐT NHẤT MÀ CŨNG XẤU NHẤT ?**

Ngày xưa có một vị Pharaon nước Ai Cập gửi tặng nhà hiền triết Bias một con vật quý hiếm để làm của lễ tế thần. Thế nhưng nhà vua lại muốn thử tài khôn ngoan của nhà hiền triết, nên gửi kèm theo bức thư có nội dung như sau: “Sau khi cúng kiếng xong, nhà ngươi phải trả lại cho ta **cái gì trong con vật quý hiếm này vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất**”. Nhà hiền triết bèn xéo ngay cái lưỡi của con vật mà trao cho thị vệ mang về cho Đức Vua. Qua việc trả lãi cái lưỡi, nhà hiền triết muốn nói rằng: Cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng.

**3) SUY NIỆM:**

Thật vậy, lưỡi là một bộ phận quan trọng để nói cho người khác tư tưởng, ước muốn của mình, nên



người ta thường định nghĩa: “Con người là một con vật biết nói”.

**a) Trên bình diện cá nhân:**

Ê-sôp là một nô lệ, nhưng được chủ là ông Santô tin yêu. Ngày nọ, khi nhà có khách đến chơi, ông chủ sai Ê-sôp ra chợ mua thức ăn đã khách, nhưng lại không dặn phải mua gì. Êsôpe bèn rình về đủ các thứ lưỡi: nào là lưỡi lợn, lưỡi bò và cả lưỡi ngựa... rồi chế biến nấu nướng. Lạ miệng ăn ngon nên chủ và thực khách đều hài lòng. Lần sau nhà lại có khách và chủ tiếp tục sai Ê-sôp đi chợ mà không dặn phải mua gì. Êsôpe một lần nữa lại mua toàn các loại lưỡi, chỉ có điều khác là về cách chế biến thêm bớt gia vị và chủ khách đều hài lòng. Ông chủ hỏi lý do tại sao lại mua lưỡi thay vì đòi món khác thì Ê-sôp trả lời rằng: “Thưa ông, phàm trên đời này, mọi sự tốt xấu, lợi hại... đều do cái lưỡi mà ra, và do người ta có biết cách sử dụng cái lưỡi khéo léo hay vụng về mà thôi. Vì thế 2 lần tôi đều mua lưỡi về chế biến đồ ăn mà ông chủ và quan khách vẫn không nhàm chán...” Cũng nhờ khéo nói hợp với ý chủ, nên Ê-sôp càng được chủ

**3. SUY NIỆM:**

- **BÂY GIỜ CỨ THỂ ĐÃ:**

Đức Giê-su khiêm tốn đứng xếp hàng chung với những người thu thuế và tội lỗi chờ đến phiên để được Gio-an làm phép rửa cho. Trước thái độ khiêm hạ của Đức Giê-su, Gio-an tỏ ra lúng túng. Ông đã từ chối không dám làm phép rửa cho Đức Giê-su, Đấng mà ông đã từng loan báo sắp đến và không đáng xách dép cho Người. Người là Thâm Phán quyền uy. Chính Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Bây giờ Đức Giê-su truyền cho ông cứ làm phép rửa cho Người, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Câu nói khởi đầu sứ mệnh ấy (c. 3,15) đã tóm gọn tương lai cuộc đời của Người là: chỉ muốn làm trọn mọi điều Chúa Cha muốn. Đức Giê-su đã hạ mình và sẵn sàng chìm mình dưới lòng nước sông Gio-đan, biểu lộ thái độ hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

- **ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA:** Chính lúc Đức Giê-su tự hạ vâng theo ý Cha, lại là lúc Người được Cha tôn vinh: Khi vừa từ dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Bây giờ Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Nếu Đức Giê-su đã được thụ thai trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a nhờ quyền năng Thánh Thần, thì nay Người cũng nhận được tác động của Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ Thiên Sai. Bây giờ Chúa Cha đã giới thiệu Đức Giê-su là Con rất yêu dấu, luôn làm Ngài hài lòng. Qua cuộc Thán Hiện này, Chúa Cha tán phong Người

làm Đấng Thiên Sai là người Tôi Tớ của Thiên Chúa.

- **TA HÀI LÒNG VỀ NGƯỜI:**

Đức Giê-su không những đứng xếp hàng chung với các tội nhân có lòng sám hối, mà Người còn gần gũi để an ủi, để nâng các tội nhân mau khỏi dậy khỏi nếp sống cũ tội lỗi. Chính Người đã mở ra con đường về trời cho loài người chúng ta. Trong suốt cuộc hành trình truyền giáo kéo dài gần 3 năm, Đức Giê-su luôn tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Nhờ đó, Người đã chiến thắng ma quỷ cám dỗ và luôn phó thác kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, bằng một lối sống hiếu thảo và làm đẹp lòng Cha. Cuối cùng Người đã vâng ý Cha, chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại chúng ta. Phép rửa của Gio-an Tẩy Giả là sự chuẩn bị cho bí tích Rửa tội do Chúa Giê-su thiết lập sau này, và cũng chuẩn bị cho phép rửa là máu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh mà Người sẽ phải trải qua lúc cuối đời.

**4. THẢO LUẬN: 1- Thế nào là nhân đức khiêm nhường? Đối lập với nhân đức khiêm nhường là thói xấu nào? 2- Cuộc đời của Đức Giê-su là một chuỗi những hành động khiêm nhường đối với Thiên Chúa và người đời: Vâng phục ý Cha và khiêm nhường phục vụ tha nhân. Vậy bạn sẽ làm gì để thực hành khiêm nhường trong cách cư xử với người chung quanh noi gương Đức Giê-su?**

**5. NGUYỆN CẦU**

- **LẠY CHÚA GIÊ-SU.** Do thiếu khiêm nhường nên chúng con ít

khi nhận lỗi và thường hay đổ lỗi cho tha nhân. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng, lại không ngần ngại đứng xếp hàng chung với tội nhân để được Gio-an thanh tẩy cho. Qua đó, Chúa muốn dạy chúng con bài học khiêm nhường khi cư xử với tha nhân.

- LẠY CHÚA. Hôm nay xin Chúa ban cho chúng con luôn biết điều chỉnh cách suy nghĩ nói năng và hành động, cho phù hợp với gương sáng và lời dạy của Chúa. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để tránh ảo tưởng về mình, biết thành thật để

khỏi tự dối lòng mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con được ơn sám hối và hoán cải, sám hối bằng hành động hơn là chỉ dừng lại trên bờ môi. Xin cho chúng con biết chấp nhận được Lời Chúa cắt tĩa sạch những thói hư tật xấu. Xin ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu sau khi gặp Chúa, cho chúng con cũng biết coi thường của cải vật chất và mở lòng chia sẻ của cải vật chất với những kẻ nghèo đói bất hạnh.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

**LM ĐAN VINH**

**biến đau khổ thành niềm vui trong Chúa?**

### **5. NGUYỆN CẦU**

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Trong tám mối phúc thật Chúa dạy hôm nay, con thấy mối phúc quan trọng nhất và gồm mọi mối phúc khác là “Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó”. Người có tâm hồn nghèo khó là người luôn tin cậy phó thác cuộc đời cho Chúa, nên sốt sắng cầu nguyện không ngừng ; Là ý thức về sự nghèo khó bất lực của mình, nên không khinh rẻ tha nhân và chỉ biết phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Chúa ; Là người luôn ăn ở hiền lành và khiêm nhường trong lòng noi gương Chúa khi xưa.

- LẠY CHÚA. Người Mã Lai đã có câu châm ngôn so sánh các bậc vĩ nhân với những kẻ tiểu nhân như sau: “Cây lúa nào càng nặng trĩu hạt thì càng rạp sâu xuống sát mặt đất. Ngược lại: cây lúa nào càng ngễnh đầu lên cao thì lại càng có ít hạt”. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm hạ và nghèo khó. Cho chúng con biết “Nói ít làm nhiều”, luôn từ tốn, khiêm nhu và hòa nhã với mọi người. Nhờ đó, chúng con sẽ nên giống Chúa hơn, sẽ có Nước Trời làm phần gia nghiệp đời này và đời sau.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

**LM ĐAN VINH**



- PHÚC THAY!: Đây là các điều kiện tinh thần mà ai muốn được hạnh phúc trong Nước Trời phải có.

+ Phúc thay người có tâm hồn nghèo khó: Đó là những người nghèo của cái vật chất, nghèo địa vị chức quyền, ý thức thân phận tội lỗi bất lực của mình... Nhờ đó họ sẽ khiêm tốn xin Chúa ban ơn trợ giúp, sẽ phó thác cậy trông vào Chúa quan phòng, sẽ cư xử khiêm hạ và trở thành người phục vụ rửa chân cho tha nhân noi gương Đức Giê-su.

+ Phúc thay ai hiền lành: Người hiền lành là người có lòng nhân từ đối với tha nhân, không lấy oán báo oán, nhẫn nhịn chịu đựng và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của kẻ khác.

+ Phúc thay ai sầu khổ: Khi bị đau khổ, người này biết nhìn lên Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá để thấy được giá trị thanh luyện của đau khổ, sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ tinh thần thể xác để đền tội mình và đền tội tha nhân.

+ Phúc thay ai khao khát nên người công chính: là con người hướng thượng, muốn nên hoàn thiện giống như Chúa Cha như lời Đức Giê-su: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

+ Phúc thay ai xót thương người: Đây là người biết mở rộng lòng để chia sẻ, cảm thông nỗi đau của người khác: “Vui với người vui, khóc với người khóc”. Sẵn sàng cho những gì mình có cho người khác được hưởng chung. Họ sẽ được đền đáp cân xứng sau này. “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được Thiên

Chúa đong trả lại bằng chính cái đấu ấy”.

+ Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch: Người có tâm hồn trong sạch là một người ngay thẳng, thật thà, không giả dối, nhưng luôn làm mọi việc với ý tưởng trong sáng. Chính nhờ sự trong sạch nơi thân xác và sự trong sáng nơi tâm hồn, mà người ấy sẽ được nhìn xem Thiên Chúa trong Nước Trời đời sau.

+ Phúc thay ai xây dựng hòa bình: Xây dựng hòa bình là người đi đâu cũng gieo sự an vui hòa thuận. Nhờ họ mà gia đình, xã hội và thế giới có hòa bình. Họ giải tỏa những điều hiểu lầm, tháo gỡ những mối bất hòa tranh chấp, luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt yêu thương và chan chứa tình người. Nhờ đó, họ xứng đáng mang danh hiệu là con cái Thiên Chúa.

+ Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính: Khi chấp nhận sự sỉ nhục và đau khổ vì đức tin, chúng ta sẽ được nên giống Chúa Giê-su. Vì những ai cùng chịu khổ nạn với Chúa Giê-su, thì sẽ được tham phần vào sự phục sinh vinh quang với Người.

**4. THẢO LUẬN: 1- Hiện nay điều gì đang làm bạn vui vẻ hạnh phúc hay bị đau khổ bất hạnh? 2- Khi gặp một sự rủi ro trái ý, một thất bại ê chề, một điều không vui do người khác gây ra, bạn thường phản ứng thế nào? 3- Để có được hạnh phúc thật của Chúa, bạn nên làm gì để biến sự rủi ro trở thành may mắn có Chúa,**

## 05 HIỆP SỐNG TIN MỪNG

### CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34



## ĐỨC GIÊ-SU CON CHIÊN CỨU ĐỘ

### I. HỌC LỜI CHÚA

#### 1. TIN MỪNG: Ga 1,29-34

(29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. (30) Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi. (31) Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. (32) Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. (33) Tôi không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. (34) Tôi đã thấy nên xin chứng thực

rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyên chọn”.

#### 2. Ý CHÍNH:

Đây là lời chứng thứ hai của Gio-an Tẩy Giả về Đức Giê-su. Ông xác nhận Đức Giê-su là Con Chiên của Thiên Chúa, có sứ mệnh cứu độ trần gian. Người là Đấng mà ông đi trước dọn đường. Gio-an nhận ra Người là Đấng Thiên Sai nhờ dấu chỉ mà Thiên Chúa cho biết: “Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Ông đã thấy dấu ấy nơi Đức Giê-su khi làm phép rửa cho Người, và ông làm chứng: “Người thực là Con Thiên Chúa”.

#### 3. CHÚ THÍCH:

- C 29-30: + *Đây là Chiên Thiên Chúa*: Đây là Con Chiên Vượt Qua thời Mô-sê (x. Xh 12,3-46). Tin Mừng Gio-an đề cập đến ba điểm liên quan giữa Đức Giê-su và Chiên Vượt

Qua: Một là tòa án Phi-la-tô xét xử Đức Giê-su vào giờ thứ sáu (tức 12 giờ trưa) trong ngày lễ áp lễ Vượt Qua (x. Ga 9,14), đó là lúc các tư tế bắt đầu giết chiên để mừng lễ Vượt Qua tại Đền Thờ. Hai là cảnh hương thảo đóng một vai trò quan trọng: Người Do thái lấy một bó hương thảo, nhúng vào chậu đựng máu chiên và quét lên khung cửa nhà. Điều này tương ứng với một tên lính lấy miếng bọt biển thấm giấm, buộc vào cành hương thảo đưa lên miệng Đức Giê-su (x. Ga 19,29). Ba là chỉ thị không được đánh gãy xương của Chiên Vượt Qua đã được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su, khi quân lính không đánh đập ông chân Người (x. Ga 19,34). + **Đấng xóa bỏ tội trần gian:** Thánh Gio-an thường dùng chữ “xóa” theo nghĩa “làm mất đi” (x. 1 Ga 3,5). Và như vậy “xóa tội” ở đây có nghĩa là giải thoát khỏi tội lỗi. Trong cuộc Vượt Qua, nhờ máu chiên được sát tế và quét lên khung cửa mà các con trai đầu lòng của người Do thái đã được giải thoát khỏi phải chết (x. Xh 12,23). Cũng vậy, nhân loại nhờ việc Đức Giê-su chịu chết sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, giống như bỏ đi gánh nặng đè trên mình họ. + **Có người đến sau tôi, vì có trước tôi:** Xét về mặt lịch sử, thì Đức Giê-su được sinh ra sau Gio-an 6 tháng (x. Lc 1,24.26). Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa thì Người vẫn có từ đời đời trước khi Gio-an được sinh ra.

- **C 31-32: + Tôi đã không biết Người:** Kiêu nói “không biết” có nghĩa là Gio-an đã không nhận ra Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai. Cái

“không biết” của Gio-an cũng giống như “không biết” của người Do thái trong câu “Ở giữa các ông có Đấng mà các ông không biết” (Ga 1,26). + **Nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en:** Việc Gio-an làm phép rửa cho Đức Giê-su chính là cơ hội để Người tỏ mình là Đấng Thiên Sai cho dân Do thái. + **Ông Gio-an còn làm chứng:** Do những dấu chỉ “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người”, Gio-an đã đạt đến nhận thức sâu xa: Người thực là “Con Thiên Chúa” - “Đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn”. + **Thánh Thần như chim bồ câu:** Kiêu nói này không khẳng định Thánh Thần hiện ra dưới hình của chim bồ câu, nhưng đáp xuống trên Đức Giê-su giống như tiếng rung nhẹ của loài chim ấy. + **Và ngự trên Người:** Việc “đáp xuống như chim bồ câu và lưu lại trên Đức Giê-su” tượng trưng cho hiệu quả của việc tuôn đổ ơn Thánh Thần, là thiết lập một Ít-ra-en mới. Cũng vậy, trong ngày lễ Hiện Xuống, “Lưỡi Lửa” không trực tiếp tượng trưng Chúa Thánh Thần, nhưng tượng trưng cho việc các Tông Đồ được Thánh Thần ban cho Nói tiếng lạ để công bố Tin Mừng khắp thế gian.

- **C 33-34: + Tôi đã không biết Người.** Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Câu này được lặp lại để nhấn mạnh việc Gio-an không tự nhận biết Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa nhưng do Thiên Chúa, Đấng sai Gio-an làm phép rửa đã dạy. + **Đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần:** Làm phép rửa trong Thánh Thần là

Phan-xi-cô thành At-si (Phanxicô Assise) là con một người giàu có danh giá ở thành Át-si. Một hôm đi nhà thờ dự lễ, tình cờ nghe một vị linh mục giảng một bài về Tám mối Phúc Thật, Phan-xi-cô rất tâm đắc với câu mới của Chúa: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Từ hôm ấy, Phan-xi-cô thường suy nghĩ phải sống thế nào để thực thi ý Chúa, và trở thành một người nghèo thực sự? Rồi một ngày nọ, anh quyết định sống siêu thoát và từ bỏ và hoàn toàn tin cậy vào Chúa quan phòng. Anh bán tất cả gia sản của cha, rồi đem phân phát cho người nghèo khổ bệnh tật. Hành động của Phan-xi-cô đến tai người cha làm ông nổi giận. Ông đã đến thu lại tất cả những gì còn sót lại và từ bỏ, không nhận Phan-xi-cô làm con nữa. Hôm ấy anh đã cởi bỏ các thứ quần áo giầy dép quý giá đang mang trên người và ra đi với hai bàn tay không. Anh viết trong nhật ký: “Bây giờ tuy không còn có cha ở trần gian, nhưng tôi vẫn luôn có người Cha Trên Trời hằng thương yêu tôi”. Từ hôm đó anh được hoàn toàn tự do đi theo lý tưởng đã lựa chọn, là từ bỏ mọi sự, trở nên nghèo khó vì Nước Trời”. Ban ngày anh mặc quần áo vải thô, chân không giày dép đi qua các con đường phố xá và làng mạc để khát thực. Tối đến, anh lại thức khuya để đọc Thánh Kinh, cầu nguyện và dùng dây da tự đánh vào người để hãm mình phạt xác. Anh đã được Chúa Giê-su cho in năm dấu thánh trên hai bàn tay bàn chân và cạnh sườn để nên giống Chúa chịu đóng

đinh. Anh đã thực hành theo Lời Chúa dạy: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Lối tu luyện khổ hạnh của anh đã được Giáo Hội công nhận và dòng “Anh em hèn mọn” do anh sáng lập đã được nhiều người xin gia nhập, trở thành một dòng tu lớn trong Giáo Hội. Sau khi qua đời, anh được Giáo Hội phong hiển thánh là thánh Phan-xi-cô Át-si, hoặc Phan-xi-cô khó khăn hay Phan-xi-cô Năm Dấu.

### 3. SUY NIỆM:

- HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Hầu như không ai trong chúng ta đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Ngay giữa lúc xem ra hạnh phúc nhất như vừa thi đậu, vừa được thăng chức, gặp được người thân, được ra nước ngoài, được trúng số... nhưng vẫn có những điều làm chúng ta chưa thỏa mãn. Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-su đã chỉ cho chúng ta bí quyết để có hạnh phúc toàn vẹn đích thực: Thiên Chúa ban hạnh phúc, nhưng chúng ta chỉ nhận được khi sẵn sàng đón nhận. Hạnh phúc thật chỉ có được khi có Chúa, được vào Nước Trời đời sau, được sống trong ơn nghĩa Chúa và được vui hưởng hạnh phúc viên mãn. Tóm lại, người được chúc phúc là người biết mở ra trước Thiên Chúa và tha nhân: mở trí khôn để hiểu rõ ý Chúa và thi hành, mở mắt mở tai để nhìn xem và nghe biết những nhu cầu của tha nhân, mở trái tim để yêu thương, mở nụ cười để thông cảm và mở đôi tay để an ủi chia sẻ và phục vụ...

**thấy Thiên Chúa:** Là được gặp mặt Người ở đời sau (x. Dt 12,14).

- **C 9-10:** + **Xây dựng hòa bình:** Sứ mệnh của các môn đệ là phải làm cho mọi dân nước trên thế giới trở thành một gia đình có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Cần hòa giải những tranh chấp, để của lễ dâng lên Chúa xứng đáng được chấp nhận (x. Mt 5,23-24). + **Được gọi là con Thiên Chúa:** Vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai yêu thương thì mới được ở trong Thiên Chúa và nên con cái Thiên Chúa. Họ sẽ được Chúa yêu thương và tâm hồn họ sẽ được bình an (2 Cr 13,11). + **Bị bách hại:** Bị bách hại là một đặc điểm của Chúa Giê-su, Đấng đã trải qua cuộc khổ nạn để vào vinh quang phục sinh. Đây là một điều khó hiểu, điên rồ đối với người Do thái và khó chấp nhận ngay cả với các môn đệ (x. Mt 16,22). + **Vì sống công chính:** Nghĩa là sống phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-su (x. Mt 10,24-25). Thánh Phê-rô cũng nói: “Nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc!” (1 Pr 3,14).

- **C 11-12a:** + **Vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa:** Lời Chúa giải thích mỗi phúc thứ tám để động viên các tín hữu thời sơ khai đang bị bách hại. + **Anh em hãy vui mừng hơn hở:** Thánh Phê-rô cũng dạy: “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỉ. Nếu bị xỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ

Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em” (1 Pr 4,13-14). + **Vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao:** Chính khi chịu đau khổ bách hại và liên kết với cuộc tử nạn của Chúa, thì được nên giống Chúa và sau này được vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc với Người

**4. CÂU HỎI: 1-Tám Mỗi Phúc Thật là bản tóm lược những điều kiện phải có để được vào Nước Trời do Chúa Giê-su thiết lập. Trong đó, mỗi phúc nào quan trọng nhất và là nền tảng của các mỗi phúc khác? 2- So sánh ý nghĩa câu: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó” trong Tin Mừng Mát-thêu với câu “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” trong Tin Mừng Luca khác nhau thế nào? 3- Tại sao Chúa Giê-su lại chúc phúc và đề cao người nghèo, đang khi lẽ ra Người phải giúp đỡ người nghèo vượt qua sự nghèo đói bất hạnh ấy để cuộc sống của họ được ấm no hạnh phúc hơn? 4- Ý nghĩa của các mỗi phúc nghĩa là gì như: hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì Thầy?**

## II. SỐNG LỜI CHÚA:

**1.LỜI CHÚA:** “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,2).

**2.CÂU CHUYỆN: GƯƠNG NGHÈO KHÓ CỦA THÁNH PHAN-XI-CÔ KHỔ KHĂN**

một thành ngữ ám chỉ công việc chính của Đức Giê-su là “xóa bỏ tội lỗi” bằng cách tuân đổ ơn Thánh Thần xuống trên kẻ tin và lãnh nhận phép rửa để được tha tội (x. Ga 3,5-8). + **Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn:** Gio-an xác định việc ông làm chứng “Đức Giê-su là Đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn” là do Thiên Chúa soi sáng. “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa”, như lời sấm của I-sai-a: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn...” (Is 42,1). Việc Đức Giê-su được Thiên Chúa tuyển chọn đi đôi với việc được ban Thần Khí để chu toàn sứ mạng Thiên Sai.

**4. CÂU HỎI: 1- Nội dung lời chứng thứ hai của Gio-an Tẩy Giả về Đức Giê-su thế nào? 2- Ba điều Tin Mừng Gio-an nêu ra chứng minh Đức Giê-su chính là con chiên cứu độ là gì? 3- Gio-an muốn nói điều gì khi giới thiệu Đức Giê-su là “Đấng xóa bỏ tội trần gian”? 4- Tại sao Gio-an lớn hơn Đức Giê-su 6 tháng, mà ông lại nói Người có trước ông? 5- Không biết trong câu Tôi đã không biết Người nghĩa là gì? 6- “làm phép rửa trong Thánh Thần” nghĩa là gì? 7- “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa” trong lời sấm nào của I-sai-a?**

## II. SỐNG LỜI CHÚA:

**1. LỜI CHÚA:** Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình liền

nói: “**Đây là Chiên Thiên Chúa**” (Ga 1,36).

## 2. CÂU CHUYỆN: ĐƯỢC SỐNG LÀ NHỜ CON CHIÊN

Một anh thợ nề kia đang làm việc chống dột trên mái nhà thờ GUO-ĐEN (Werden) ở bên Đức. Khi anh đang đu mình trên tường sửa lại mái nhà thì sợi dây an toàn anh mang trên mình lâu ngày bị mục, không chịu nổi sức nặng của anh nên bị đứt và anh bị rơi từ độ cao 20 mét xuống sân nhà thờ. Nhưng rất may là bây giờ có một con chiên đang ăn cỏ trong thửa vườn ở phía sau nhà thờ, tự nhiên lại chạy tới chỗ anh thợ đang làm việc ở trên cao, và khi bị ngã anh lại ngã đè lên con chiên đáng thương kia. Anh thợ may mắn thoát chết và chỉ bị gãy xương chân. Nhưng con chiên bị anh té đè lên thì bị chết bẹp. Về sau, để tỏ lòng biết ơn con chiên đã cứu mình thoát chết, anh đã nhờ người chạm trổ một bức tượng chiên bằng đá quý. Được cha sở cho phép, anh làm một tượng đài mang tên “Con Chiên Cứu Độ” ngay tại nơi anh bị té để tưởng niệm con chiên đã bị chết cho anh được sống. Nhưng Chúa Giê-su mới là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Người đã hy sinh chịu chết để tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Nhờ cuộc tử nạn và sự phục sinh vinh quang của Người mà mọi người chúng ta được tham phần vào cuộc chiến thắng sự chết và cùng khải hoàn trong vinh quang phục sinh với Người.

### 3. SUY NIỆM:

- ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON CHIÊN LỄ VƯỢT QUA: Câu chuyện về đại lễ Vượt Qua kể lại rằng: Khi Mô-sê được Đức Chúa sai đến gặp Pha-ra-ô nước Ai-cập thuyết phục vua này trả tự do cho dân Ít-ra-en, để họ thoát khỏi kiếp sống nô lệ cho dân Ai-cập, và được ra đi thờ phượng Đức Chúa tại núi Si-nai trong sa mạc. Lúc đầu Pha-ra-ô cương quyết từ chối. Mô-sê đã phải sử dụng cây gậy Chúa ban lần lượt làm 10 phép lạ để chứng minh quyền lực Đức Chúa dân Ít-ra-en mạnh hơn các tà thần của dân Ai-cập. Nhưng chỉ phép lạ thứ mười tiêu diệt các con trai đầu lòng của người Ai-cập, thì Pha-ra-ô mới cho phép dân Ít-ra-en được ra đi. Hôm cuối cùng ấy, Mô-sê đã vâng lệnh Đức Chúa truyền cho dân Ít-ra-en mỗi nhà giết một con chiên đực một tuổi để ăn thịt với bánh không men và rau diếp đắng. Họ phải lấy máu chiên bôi trên thành cửa. Đêm hôm ấy, thần sứ hủy diệt của Đức Chúa đánh phạt giết chết các con trai đầu lòng của người Ai-cập, còn những nhà Ít-ra-en có bôi máu chiên trên thành cửa, thì các con trai đầu lòng của họ được cứu khỏi phải chết. Thánh Phao-lô đã nói về con chiên cứu độ đó là Đức Giê-su như sau: “Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng Đại lễ” (1 Cr 5,7-8).

- ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON CHIÊN HIÊN TẾ ĐỀN TỘI: Mỗi

ngày trong Đền Thờ 2 lần sáng và chiều, người ta đều giết chiên dâng lên Đức Chúa làm của lễ đền tội thay cho dân (x. Xh 29,31). Khi giới thiệu Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa, Gio-an Tẩy Giả đã làm chứng Đức Giê-su là lễ vật mới của Tân Ước, được dâng lên Thiên Chúa trên bàn thờ thập giá, thay thế lễ vật con chiên được dâng theo Luật Mô-sê thời Cựu Ước. Về điểm này, tác giả thư Do thái đã viết như sau: “Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lễ Luật truyền. Rồi Người nói: Nay con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10,8-10). Ngôn sứ I-sai-a đã nói tiên tri về người Tôi Tớ của Chúa, một ngày kia sẽ chịu đau khổ và chết như một con chiên như sau: “Bị ngược đãi người cam nhẹn nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu... Vì đã ném mùi đau khổ, người công chính, Tôi trung của Ta, sẽ làm cho môn đệ người nên công chính, và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ” (Is 53,7.11b;x Gr 11,19).

- ĐỨC GIÊ-SU, CON CHIÊN KHẢI HOÀN: Trong sách Khải Huyền, Tác giả đã áp dụng tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” cho Đức Giê-su 28 lần. Trong đó, nhấn mạnh Con

Tinh, miền Giu-đê và thủ đô Giê-ru-sa-lem. Lại có cả dân ngoại từ các thành Ty-rô và Si-đon (x. Lc 6,17; Mt 4,25). Như vậy đoàn lũ đông đảo nói lên tính cách phổ quát của sứ điệp của Chúa Giê-su. + **Người đi lên núi:** Núi ở đây thực ra chỉ là một ngọn đồi ở gần Ca-phác-na-um. Nhưng Tin Mừng Mát-thêu dùng tiếng núi để gợi lại việc Thiên Chúa ký kết Giao Ước cũ và ban Lễ Luật cho Ít-ra-en. + **Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên:** Ngồi là tư thế của vị Thầy khi giáo huấn các môn đồ (x. Mt 13,1). + **Phúc thay:** Đây là kiểu nói hay được dùng trong Cựu Ước (x. Tv 1,1-2; Cn 3,3). Ở đây Đức Giê-su sử dụng lối nói này để khai mạc Nước Trời, trong đó những người nghèo đói, hèn mọn, sầu khổ... sẽ được hạnh phúc thật, miễn là họ tiếp nhận sứ điệp của Người. Mát-thêu dùng kiểu nói: Phúc thay ai..., còn Lu-ca (6,20-26) thì lại viết: Phúc cho anh em... + **Tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ:** Nghèo khó là thái độ của người khiêm tốn, hóa nên như trẻ em (x. Mt 18,1-11). Nghèo khó cũng là tinh thần siêu thoát, sẵn sàng từ bỏ của cải để làm môn đệ Chúa và được vào Nước Trời (x. Mt 6,19-21).

- **C 4-5: + Hiền lành:** Trong Kinh Thánh, sự hiền lành luôn đi đôi với sự nghèo khó, khiêm nhường, nhỏ bé, yếu đuối, bị oan ức và bị thiếu thốn. + **Đất hứa làm gia nghiệp:** Đất hứa là một kiểu nói ám chỉ Nước Trời (x. Tv 37,11). + **sầu khổ:** là than khóc, buồn sâu vì đã phạm tội mất lòng Chúa và phải xa lìa Thiên Chúa. Buồn sâu thường do tội lỗi gây ra (x.

1 Cr 5,2). Đây cũng là tâm tình của người đang mong đợi ơn cứu rỗi như lời Si-mê-on (x. Lc 2,25). + **Được Thiên Chúa ủi an:** Sự đau buồn này sẽ được Thiên Chúa an ủi và được ơn tha thứ trong giờ phán xét sau này.

- **C 6-8: + Khát khao nên người công chính:** Công chính là cách ăn ở hợp với thánh ý Thiên Chúa (x. Mt 3,15). Khát khao nên người công chính là ước mong sống công bình ngay chính, tuân giữ Luật Chúa truyền dạy (1,19; 5,20). + **Nước Trời là của họ:** Hạnh phúc Nước trời sẽ là phần thưởng dành cho những ai muốn sống cuộc đời hoàn thiện. + **Xót thương người:** nghĩa là tỏ lòng nhân hậu đối với các tội nhân noi gương Thiên Chúa: “Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Hs 6,6) và như người Sa-ma-ri-a nhân hậu đã giúp đỡ kẻ gặp nạn (x. Lc 10,33-37). + **Sẽ được Thiên Chúa xót thương:** Thương xót và tha thứ cho kẻ khác thì sẽ được Thiên Chúa xót thương tha tội nợ cho mình (x. Mt 6,14-15). Ông chủ trong dụ ngôn “hai con nợ” đã mắng kẻ không biết thương xót: “Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin Ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33). + **Lòng trong sạch:** Trong sạch là ngay thẳng trong lương tâm. Người có lòng trong sạch là người phục vụ Chúa và tha nhân với hết tâm hồn, không màng tư lợi, không đạo đức giả. Sự trong sạch ở đây không những nói về đức trinh khiết, mà còn về nhiều phương diện khác nữa. + **Được nhìn**

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A  
Xp 2,3.3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

## PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

### I. HỌC LỜI CHÚA

#### 1. LỜI CHÚA:

(1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (4) “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đấng Hứa làm gia nghiệp”. (5) “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ được Thiên Chúa ủi an”. (6) “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. (7) “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (8) “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. (9) “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. (10) “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. (11) “Phúc cho anh em, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa. (12a) Anh em hãy vui mừng hơn hờ, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.



#### 2. Ý CHÍNH: **TÂM MỐI PHÚC THẬT.**

Mát-thêu gom nhiều điều Chúa Giê-su nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau làm thành “Bài Giảng Trên Núi” hay là “Hiển Chương Nước Trời”. Tin Mừng hôm nay là phần đầu của

Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời phải có và được gọi là Tám Mối Phúc. Chẳng hạn: Tinh thần nghèo khó, nhân đức hiền lành, tâm hồn sám hối, luôn khao khát sống công chính, có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, biết ăn ở hòa thuận, bị bách hại vì đức Tin. Ai sống theo 8 tinh thần này thì thật diễm phúc, vì sẽ được làm thành viên của Nước Trời là Hội Thánh hôm nay và Thiên Đàng mai sau.

#### 3. CHÚ THÍCH:

- C 1-3: + **Đoàn lũ đông đảo:** Gồm các Tông đồ, các môn đệ và dân chúng đến từ Ga-li-lê-a, miền Thập

Chiên ngự trên ngai vương quyền. Là Đấng chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh vinh quang. Con Chiên được ca ngợi như sau: “Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta” (Kh 5,9-10). “Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vạn thiên thần ở chung quanh ngai lớn tiếng hô: Con Chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Amen” (Kh 5,12).

Tóm lại, tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” gọi lên ba hình ảnh sống động: Một là Con Chiên của lễ Vượt Qua; Hai là Con Chiên của lễ hiến tế ; Ba là Con Chiên sẽ được khai hoàn vinh quang. Do đó, dù Đức Giê-su có nhiều tước hiệu như là “Ánh Sáng trần gian”, “Mục Tử nhân lành”, “Bánh Hằng Sống”... mà chỉ có tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” là được Giáo Hội dùng trong Thánh lễ: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian...”.

**4. THẢO LUẬN: 1- Tước hiệu Chiên Thiên Chúa gọi lên tình yêu, sự hy sinh và sự khai hoàn. Bạn sẽ làm gì để xứng đáng nhận được ơn cứu độ mà Con Chiên Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, đã vì yêu thương sẵn sàng chịu chết để đem lại sự sống đời đời cho bạn? 2- Khi bị người khác hiểu lầm, vu**

**không oan uổng, bạn sẽ làm gì để noi gương Đức Giê-su?**

#### 5. NGUYỆN CẦU:

- **LẠY CHÚA GIÊ-SU.** Con thật cảm động khi thấy Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa, mà vì yêu thương con nên tình nguyện trở thành của lễ hiến tế giao hòa với Thiên Chúa và đền tội thay cho loài người chúng con, cho chúng con được tham phần vào vinh quang phục sinh của Chúa. Mỗi lần dự lễ, xin cho chúng con biết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những việc bác ái, những hy sinh hãm mình và những sự rủi ro trái ý... để biến chúng nên lễ vật kết hiệp với lễ vật cao trọng là Chiên Thiên Chúa để dâng lên Thiên Chúa Cha. Nhờ đó chúng con sẽ đón nhận được ơn cứu độ và được tham phần vào vinh quang phục sinh với Chúa trên thiên đàng đời sau.

- **LẠY CHÚA.** Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gio-an Tẩy Giả luôn giới thiệu Chúa là con Chiên Thiên Chúa bằng lời nói và hành động cho mọi người. Mỗi lần dự lễ, xin Chúa giúp chúng con biết dâng lên Chúa Cha những hy sinh vất vả, những việc tông đồ bác ái kết hiệp với lễ vật Mình Máu Chúa là Chiên Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Nhờ đó chúng con hy vọng Chúa sẽ tẩy xóa tội lỗi và ban ơn cứu độ cho chúng con.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-  
Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.  
**LM ĐAN VINH**

## 06 HIỆP SỐNG TIN MỪNG

### CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

## ĐỨC GIÊ-SU: ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN



**I. HỌC LỜI CHÚA**  
**1. TIN MỪNG:** Mt 4,12-23  
(12) Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. (13) Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Do-vu-lun và Náp-ta-li. (14) Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: (15) “Này đất Do-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hồi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan. Hồi Ga-li-lê miền đất của dân ngoại! (16) Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi!” (17) Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. (18) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. (20) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo

Người. (21) Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. (22) Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. (23) Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyên của dân.

### 2. Ý CHÍNH:

Nghe tin Gio-an Tẩy Giả bị nộp, Đức Giê-su từ Giê-ru-sa-lem lui về Ga-li-lê để tránh bị theo dõi, và hoạt động trong môi trường nhiều dân ngoại như I-sai-a đã tiên báo. Người chọn thành Ca-phác-na-um làm trung tâm truyền giáo và từ đây Người đi các nơi rao giảng Tin Mừng. Nội dung các bài giảng được tóm lại như sau: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”. Đức Giê-su cũng chọn 4 môn đệ đầu tiên gồm 2 đôi anh em. Một là đôi Si-mon Phê-rô và An-rê đang thả lưới trên biển hồ. Hai là đôi Gia-cô-bê và Gio-an đang vá lưới trong thuyền cùng với cha và các người làm công. Nghe Đức Giê-su

Xin cho chúng con biết yêu mến cuộc sống, dù không phải lúc nào cuộc sống cũng là màu hồng đáng yêu. Thực ra, chúng con luôn có nhiều lý do để lo âu chán nản và muốn bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng xin Chúa đừng để nụ cười bị tắt trên môi chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn!”. Ước gì chúng con luôn

thấy mình thật hạnh phúc vì được Chúa yêu thương. Xin cho chúng con luôn mang niềm vui của Chúa, để làm cho gia đình con, khu xóm con, xí nghiệp hay trường học con đều được tràn đầy niềm vui ơn cứu độ của Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH

không giàu sang và không địa vị xã hội, nhưng Người đòi họ những phẩm chất tối thiểu để theo Người như sau:

Sự tin cậy vào ơn Chúa trợ giúp, vì như lời Chúa phán: “Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Sự yêu mến Chúa thúc bách họ hăng say làm việc (x. 2 Cr 5,14). Sự kiên trì khi thả lưới bắt cá giúp họ sau này biết nhẫn nại chờ đợi thời cơ thuận tiện (x. Ga 21,5-6), và nhiệt tâm lo việc bổn phận giúp họ luôn dẫn thân lên đường không ngại khó khăn gian khổ. Sự đoàn kết hiệp nhất và yêu thương giúp họ chấp nhận lẫn nhau và sẵn sàng hợp tác làm việc chung với nhau (x. Ga 13,34). Sự can đảm trước sóng gió giúp họ kiên cường khi phải đối diện với các nghịch cảnh trên bước đường truyền giáo (x. Mt 10,23). Sự khôn ngoan để tránh cạm bẫy kẻ thù, và biết rõ nơi nào và khi nào nên thả lưới bắt cá, và kèm theo sự chân thật để chinh phục tình cảm của người ta (x. Mt 10,16).

- “CÁC ANH HÃY THEO TÔI”: Đây là một lời mời gọi từ bỏ mọi sự đang có để đi theo Thầy: Bỏ nghề đánh cá để làm nghề chài lưới các linh hồn. Bỏ gia sản tiền của thế gian để sẽ được trao phó tài sản gấp trăm, Họ phải từ bỏ vợ con như thánh Phê-rô để chọn Chúa. Từ bỏ người cha đang vá lưới để có một gia đình rộng lớn hơn gấp bội. Theo Chúa là chấp nhận ra khơi, là chấp nhận cuộc đời nghèo khó nay đây mai đó, không nhà cửa, không nghề nghiệp, là đi đến mọi nhà và gặp gỡ mọi người. Theo Chúa là sẵn sàng đón nhận những thù ghét bách hại vì danh Chúa. Theo

Chúa là chấp nhận đi con đường hẹp và ít người đi, nhưng lại là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời. Hôm nay các tín hữu chúng ta cũng đang sống giữa những vùng Ga-li-lê ngoại giáo, chúng ta sẽ làm gì để rao giảng Tin Mừng, để biến đổi những vùng đó bùng lên ánh sáng Tin Yêu của Đức Giê-su? (x. Mt 10,7-8).

**4. THẢO LUẬN: 1- Kèm theo lời giảng, Đức Giê-su đã chữa bệnh và trừ quỷ. Theo bạn, người rao giảng Lời Chúa hôm nay cần làm gì kèm theo việc rao giảng, để dễ được người nghe đón nhận? 2- Hôm nay, bạn sẽ đáp trả tiếng Chúa thế nào khi được mời gọi tham gia các sinh hoạt hội họp cầu nguyện và làm công tác trong các hội đoàn tông đồ giáo dân?**

#### 5. NGUYỄN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho quê hương Việt Nam chúng con cũng được tràn ngập ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ sẵn sàng loan báo Tin Mừng cho đồng bào Việt Nam thân yêu. Rao giảng bằng lời nói và nhất là bằng chính cuộc sống chứng nhân, qua những việc bác ái cụ thể như: an ủi và xoa dịu những vết thương đau, góp phần chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, góp phần xóa đói giảm nghèo, xua trừ tận gốc các tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội như mê tín, si ke ma túy, cờ bạc, và mại dâm.

- LẠY CHÚA. Hôm nay xin Chúa dạy chúng con luôn biết chiếu ánh sáng của Chúa bằng việc tươi cười, ngay cả những lúc xem ra cuộc đời không mỉm cười với chúng con.

kêu gọi, các ông lập tức từ bỏ tất cả mà theo làm môn đệ của Người.

### 3. CHÚ THÍCH:

- **C 12-13: + Nghe tin ông Gio-an đã bị nộp:** Thánh Mát-thêu dùng từ “bị nộp” thay vì “bị bắt” khi nói về Gio-an, giống như nói về Đức Giê-su (x. Mt 10,4; 17,22; 26,2). Qua đó cho thấy số phận của Gio-an giống như Đức Giê-su. Dùng từ “bị nộp” ở thể thụ động là có ý nói biến cố xảy ra là do ý của Thiên Chúa. Đức Giê-su bắt đầu rao giảng khi Gio-an chấm dứt sứ mệnh tiền hô dọn đường. + **Người lánh qua miền Ga-li-lê:** Khác với Gio-an Tây Giã, Đức Giê-su lui về Ga-li-lê là vùng đất có nhiều dân ngoại sinh sống, để khởi sự rao giảng Tin Mừng. Cũng tại Ga-li-lê, Người sẽ quy tụ các môn đệ lần cuối cùng để sai đi khắp thế gian, tiếp tục sứ mệnh mà Người đã khởi sự hôm nay. + **Người bỏ Na-da-rét đến ở Ca-phác-na-um:** Đức Giê-su đã không chọn quê hương Na-da-rét, nhưng chọn Ca-phác-na-um để bắt đầu sứ mệnh rao giảng. + **Một thành ven biển hồ Ga-li-lê:** Thành Ca-phác-na-um nằm trong vùng đất định cư của hai chi tộc Đơ-vu-lun và Náp-ta-li (x. Gs 19,10.32-39).

- **C 14-16: + Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:** I-sai-a loan báo là vùng đất Ga-li-lê thuộc hai chi tộc Đơ-vu-lun và Náp-ta-li, không những được thoát ách thống trị của quân Át-sy-ri về chính trị quân sự, mà còn được giải phóng khỏi cảnh “tối tăm sâu khổ” do bị dân ngoại chiếm cứ. + **Hỡi Ga-li-lê miền đất của dân ngoại:** Ga-li-lê là nơi bị khinh rẻ vì là

vùng đất có nhiều dân ngoại sống chung với dân Do thái, và chưa có vị ngôn sứ nào xuất thân ở đó (x. Ga 1,46). Điều này nằm trong chương trình hành động của Đấng Thiên Sai đã được ngôn sứ I-sai-a báo trước. + **Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm:** Mát-thêu ứng dụng việc Đức Giê-su đến giải phóng miền này khỏi bóng tối sự chết bằng hoạt động cứu thế của Người. + **“Ánh sáng huy hoàng”:** là chính Đức Giê-su đã được biểu lộ trong cuộc hiển dung của Người trên núi cao (x. Mt 17,2), sẽ tiếp tục được ánh sáng bùng lên chiếu rọi trong ngày Người phục sinh vinh quang sau này.

- **C 17-18: + Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói:** Đối với Mát-thêu thì đây là thời điểm Đức Giê-su bắt đầu thi hành sứ mệnh cứu thế tại Ga-li-lê. Lời giảng được Mát-thêu tóm gọn trong câu: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Đây cũng là nội dung mà Đức Giê-su đã ra lệnh cho các tông đồ khi sai các ông đi truyền giáo (x. Mt 10,7). + **“Anh em hãy sám hối”:** Câu này tương tự lời rao giảng của Gio-an Tây Giã trước đó (x. Mt 3,2). + **Vì Nước Trời đã đến gần:** Nước Trời, hay cũng gọi là Nước Thiên Chúa. Vì Mát-thêu viết Tin Mừng cho người Do thái, nên tránh gọi tên Thiên Chúa để biểu lộ lòng kính trọng Thánh Danh của Người, đúng như điều răn thứ hai: “Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ”. Nước Thiên Chúa là một cộng đoàn do Thiên Chúa cai quản. Nước này đã tới gần bên nơi con người và sứ vụ của Đức Giê-su. + **Biển hồ Ga-**

**li-lê:** Là cái hồ lớn hình quả trám dài 21 cây số, rộng 12 cây số, cũng gọi là hồ Giê-nê-sa-rét hay Ti-bê-ri-a. + **Si-mon cũng gọi là Phê-rô:** Si-mon là tên của Phê-rô trước khi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su đã đổi tên Si-mon thành Phê-rô nghĩa là “Tảng Đá” (x. Mt 16,18).

- **C 19-20:** + **Kẻ lưới người như lưới cá:** Đức Giê-su sẽ trao sứ mệnh đánh lưới linh hồn người ta, giống như đi chài lưới bắt cá. + **Lập tức bỏ chài lưới:** Thái độ dứt khoát mau mắn đáp lại lời mời gọi của Đức Giê-su: bỏ nghề cũ để theo làm nghề mới.

- **C 21-23:** + **Gia-cô-bê:** Đây là Gia-cô-bê Tiên nghĩa là theo Chúa trước, phân biệt với Gia-cô-bê Hậu theo Chúa sau. Gia-cô-bê với em là Gio-an và Si-mon Phê-rô làm thành nhóm ba người thân tín của Đức Giê-su. Nhóm này được theo Người lên núi cao chứng kiến cuộc hiển dung của Người (x. Mt 17,1). Trong cuộc khổ nạn, ba người này cũng được theo Người vào vườn Ghết-sê-ma-ni và chứng kiến việc Người cầu nguyện trước khi bị bắt (x. Mt 26,37-46). + **Lập tức các ông bỏ thuyền bỏ cha...:** Cũng như Si-mon và An-rê lập tức bỏ nghề, Gia-cô-bê và Gio-an cũng dứt khoát từ bỏ tài sản là thuyền, và từ giã người thân là cha già mà theo làm môn đệ Đức Giê-su. + **Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê:** Việc truyền giáo cần phải năng động. Các vị thừa sai phải chịu vất vả đi đây đi đó mà rao giảng Tin Mừng Nước Trời. + **Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyên của dân:** Việc chữa bệnh là dấu chỉ cho

thấy thời đại Thiên Sai đã bắt đầu (x. Mt 10,8 ; 11,4-5).

**4. CÂU HỎI:** 1- Tại sao **Mát-thêu dùng kiểu nói “Sau khi Gio-an bị nộp”** thay vì “**bị bắt**”? 2- **Gio-an Tẩy Giả rao giảng phép rửa sám hối tại miền nào, và Đức Giê-su khởi sự rao giảng Tin Mừng Nước Trời tại miền nào?** 3- **Đức Giê-su đã làm gì để chiếu soi ánh sáng huy hoàng của Người vào miền Ga-li-lê là miền của bóng tối sự chết?** 4- **Lời giảng của Đức Giê-su được tóm lại trong câu nào?** 5- **Tại sao **Mát-thêu dùng từ “Nước Trời đã đến gần”** thay vì “**Nước Thiên Chúa đã đến gần**”** như Luca? 6- **Bạn biết gì về biển hồ Ga-li-lê?** 7- **Si-mon có phải là Phê-rô không? Phê-rô nghĩa là gì và ông được Đức Giê-su đổi tên cho khi nào?** 8- **Trong Nhóm 12 có mấy ông Gia-cô-bê? Tại sao lại gọi là Gia-cô-bê Tiên hay Gia-cô-bê Hậu?** 9- **Nơi gương bốn môn đệ đầu tiên, ngày nay chúng ta nên làm gì khi được Chúa qua Giáo Hội mời gọi ta đi theo Chúa?** 10- **Đức Giê-su nêu gương nhiệt tình rao giảng Tin Mừng như thế nào? Người thi hành sứ mệnh bằng những việc nào?**

## II. SỐNG LỜI CHÚA:

**1. LỜI CHÚA:** “Anh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

**2. CÂU CHUYỆN: VIỆC BÁC ÁI TRONG HIỆN TẠI CÓ**

## GIÁ TRỊ HƠN SAU KHI ĐÃ CHẾT

Một người kia rất giàu tiền bạc của cải. Ông có lòng tốt muốn để lại toàn bộ tài sản của mình sau khi chết để các tổ chức từ thiện lo cho người nghèo. Nhưng đi đến đâu ông cũng chỉ nhận được những cái nhìn khinh thường của mọi người chung quanh. Ông ta liền tìm đến một ẩn sĩ nổi tiếng là khôn ngoan và hỏi rằng: “Thưa thầy, tại sao dù tôi đã làm chức thư để lại toàn bộ gia sản lớn lao của tôi cho các công việc từ thiện bác ái, thế mà nhiều người vẫn nghĩ tôi là loại người keo kiệt và khinh thường tôi. Vậy tôi phải làm gì để họ biết về lòng quảng đại của tôi và kính trọng tôi?”

Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của người giàu có kia, vị ẩn sĩ đã kể cho ông ta nghe một câu chuyện như sau: “Có một chú heo kia một hôm gặp chị bò sữa liền mở miệng than thở như thế này: Này chị bò, tôi và chị đều cống hiến thịt mình làm thức ăn cho loài người. Thế mà thật đáng buồn! Tôi thấy họ tỏ ra thân thiện và âu yếm vuốt ve chị. Còn tôi thì lại bị khinh thường xa lánh?” Ngẫm nghĩ một lát rồi chị bò cái mới ôn tồn trả lời chú heo rằng: “Quả thật cả hai chúng ta đều cung cấp cho loài người thịt để ăn sau khi chúng ta chết. Nhưng sở dĩ họ quý mến tôi hơn chú, theo tôi nghĩ có lẽ là vì ngay từ bây giờ đang lúc còn sống, mỗi ngày tôi đều cống hiến cho họ sữa tươi để uống chẳng?”

Câu trả lời của chị bò sữa cho chúng ta thấy: “Của cho không bằng

cách cho” và “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cho người khác những cái họ đang cần thì tốt hơn cho họ của cải sau khi mình chết, khi không thể dùng chúng được nữa. Điều người khác cần chúng ta không những là tiền bạc dư thừa, nhưng chính là tình thương, là sự quan tâm của chúng ta. Muốn được người khác quý mến kính trọng thì chúng ta phải cởi mở tâm hồn, phải mở rộng trái tim yêu thương và nối vòng tay lớn phục vụ tha nhân.

## 3. SUY NIỆM:

- **ĐỨC GIÊ-SU VỀ MIỀN GA-LI-LÊ:** Sau khi Gio-an bị bắt, Đức Giê-su đã rút lui sang miền Ga-li-lê của lương dân, để bắt đầu sứ mệnh truyền giáo. Sau này trước khi về trời, cũng từ Ga-li-lê Đức Giê-su sẽ sai các môn đệ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng (x. Mt 28,19). Người chọn thành Ca-phác-na-um làm trung tâm truyền giáo. Ngài đi dọc theo bờ biển hồ và vào khắp miền Ga-li-lê giảng dạy trong các hội đường Do thái, rao giảng Tin Mừng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyên của dân (x. Mt 4,23). Ngài đích thân đến với con người ngay giữa đời sống thường ngày của họ. Người không đóng đô ở một chỗ, nhưng đi từ làng này sang làng khác, vì đó là mục đích cuộc đời của Người (x. Mc 1,38).

- **ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI 4 MÔN ĐỆ:** Đức Giê-su không làm việc cách đơn độc, nhưng Người mời gọi nhiều người cùng cộng tác với Người. Những người đầu tiên theo Người chỉ là các người thuyền chài mà Người quen biết. Tuy ít học,