

## Học hỏi Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015

1. Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong **bối cảnh** nào?
2. **Phẩm chất truyền giáo** của tất cả các kitô hữu, đặc biệt của những người nam và nữ đã được thánh hiến là gì?
3. Trong sứ điệp Truyền giáo 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những điều gì về **truyền giáo** ?
4. Khi nói : “Truyền giáo là **niềm đam mê** đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào?
5. Khi nhắc đến kỷ niệm **50 năm Sắc Lệnh Ad Gentes** của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha đã ngõ lời thế nào với **các thành phần** Dân Chúa?
6. Sau khi ngõ lời với các thành phần Dân Chúa, Đức Thánh Cha đã **đúc kết thế nào** về các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ?
7. **Đối tượng ưu tiên** cho việc Loan báo Tin mừng là ai?
8. Đức Thánh Cha nói gì về **sự hợp tác truyền giáo** ?
9. Đức Thánh Cha lưu ý điều gì đối với các **Viện và các Tu Hội Truyền Giáo**?
10. Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu lên **viễn tượng nào** cho Sứ vụ Loan báo Tin Mừng?

### 1. Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh nào?

**Đáp:** Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh Năm Đồi Sống Thánh Hiến và kỷ niệm 50 năm ban hành sắc lệnh Truyền giáo Ad gentes.

### 2. Phẩm chất truyền giáo của tất cả các kitô hữu, đặc biệt của những người nam và nữ đã được thánh hiến là gì?

**Đáp:** Phẩm chất truyền giáo là đáp lời mời gọi theo sát Đức Giêsu hơn, cụ thể qua 3 việc: (1) bắt chước sự hiến dâng của Ngài cho Chúa Cha; (2) bắt chước những cử chỉ phục vụ yêu thương của Ngài; (3) bắt chước Ngài hi sinh sự sống mình để tìm lại được sự sống. (Sứ điệp s. 1).

### 3. Trong sứ điệp Truyền giáo 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những điều gì về truyền giáo ?

**Đáp :** Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại 5 điểm căn bản về truyền giáo :

- Truyền giáo không phải là việc chiêu dụ để cải đạo hay chỉ là một chiến lược;
- Chiêu kích truyền giáo thuộc về chính bản chất của Hội Thánh, vì thế cũng là bản chất của người kitô hữu,
- Truyền giáo là thành phần của "ngữ pháp" đức tin, nghĩa là muốn “sống đúng” đức tin của mình, phải truyền giáo.
- Truyền giáo là điều thiết yếu, đòi hỏi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, Đấng đang thì thầm với mình "Hãy đến" và "Hãy đi ra".
- Những người theo Đức Kitô phải trở thành những nhà truyền giáo, vì họ biết rằng Đức Giêsu "cùng đi với họ, nói với họ, hít thở với họ, làm việc với họ. Họ cảm nhận được

Đức Giêsu sống với họ giữa công cuộc truyền giáo" (Evangelii Gaudium, 266). (Sứ điệp s. 2).

#### **4. Khi nói : “Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào?**

**Đáp:** Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu bởi vì tình yêu của Đức Giêsu ban cho chúng ta phẩm giá và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu này được diễn tả cách sâu đậm nơi hy tế thập giá, cụ thể với hình ảnh “tình yêu tuôn chảy từ trái tim bị đâm thâu mở rộng ra để ôm lấy Dân Chúa và toàn thể loài người”.

Trước tình yêu ấy, Chúa Giêsu “muốn dùng chúng ta để đến gần hơn với dân yêu dấu của Ngài và với tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài” (x. *ibid.*, 268); cụ thể bằng việc rao giảng Tin Mừng qua chứng tá đời sống của mình; đặc biệt lắng nghe lời mời gọi Thánh Thần, đi ra các vùng ngoại biên, đến với những người chưa được nghe rao giảng Tin Mừng. (Sứ điệp s. 3).

#### **5. Khi nhắc đến kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh *Ad Gentes* của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha đã nói lời thế nào với các thành phần Dân Chúa?**

**Đáp:** Một cách tổng quát, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại và suy tư về Sắc Lệnh *Ad Gentes*.

a) Đối với các cộng đoàn chiêm niệm, với hình ảnh của Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu, Đức Thánh Cha khẳng định mối liên kết sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và truyền giáo.

b) Đối với cộng đoàn tu sĩ hoạt động, sứ mạng *ad gentes* (đến với muôn dân) được diễn tả trong tiến trình với 2 nhịp :

(1) Đức Thánh Cha nhắc tới "chủ nghĩa liên văn hoá" trong truyền giáo, nghĩa là can đảm mở cánh cửa “truyền thống văn hóa” của cộng đoàn mình để “đi ra”, đến với và “đón nhận” những “cộng đoàn văn hóa khác”;

(2) giúp các “cộng đoàn văn hóa khác” đến với Đức Giêsu Kitô. Đây là lý tưởng trung tâm của truyền giáo và lý tưởng này đòi hỏi sự hiến mình hoàn toàn cho việc rao giảng Tin Mừng.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã khẳng định rất mạnh về 2 điểm:

- Những nhà truyền giáo phải chấp nhận tiến trình trên và “không thể nào có sự thỏa hiệp”; đặc biệt “phải rao giảng Đức Kitô trong nhiều vùng ngoại vi của thế giới”.

- “Bất cứ xu hướng nào đi trệch khỏi con đường ơn gọi này, cho dù là vì những lý do cao quý như là vô số các nhu cầu mục vụ, các nhu cầu trong giáo hội hay nhân đạo đi nữa, đều không phù hợp với ơn gọi của Chúa là dân thân phục vụ Tin Mừng” (Sứ điệp s. 4).

c) Đối với những người trẻ, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi : “Các con đừng để người khác cướp mất lý tưởng truyền giáo đích thực, lý tưởng theo Chúa Giêsu bằng việc hiến mình hoàn toàn. ... Hãy nhớ rằng, việc rao giảng Tin Mừng là một nhu cầu đối với những người yêu mến Thầy Giêsu, thậm chí trước cả khi nó là nhu cầu đối với những người chưa được nghe giảng Tin Mừng”. (Sứ điệp s. 4).

#### **6. Sau khi nói với các thành phần Dân Chúa, Đức Thánh Cha đã đúc kết thế nào về các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ?**

**Đáp:** Các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ngày nay là *“Giúp các dân tộc gìn giữ những giá trị văn hoá khác nhau, nghĩa là nhận biết và tôn trọng các truyền thống văn hóa và triết học của họ, đồng thời giúp họ từ trong các truyền thống ấy đi vào mâu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và chấp nhận Tin Mừng của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng và sức mạnh đem đến sự biến đổi cho mọi nền văn hoá”*. (Sứ điệp s. 5).

### **7. Đối tượng ưu tiên cho việc Loan báo Tin mừng là ai?**

**Đáp:** Đối tượng ưu tiên cho việc Loan báo Tin mừng là những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta (x. Lc 14:13-14). Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến: *“Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo”* (*Evangelii Gaudium*, 48).

Đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến, qua lời khẩn sớ đời nghèo khó, họ chọn theo Đức Kitô trong sự ưu ái của Ngài đối với người nghèo, theo cách mà Ngài tự đồng hoá mình với người nghèo: sống giống như người nghèo giữa những bất trắc của đời sống hằng ngày và từ khước mọi đòi hỏi về quyền lực, để đem đến cho họ chứng tá về niềm vui của Tin Mừng và một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. (Sứ điệp s. 6).

### **7. Đức Thánh Cha nói gì về sự hợp tác truyền giáo ?**

**Đáp :** Bằng giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha cổ vũ sự hợp tác giữa giáo dân và các tu sĩ truyền giáo: *“Giáo dân phải hợp tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh; giáo dân là những chứng nhân và đồng thời là những công cụ sống động, họ chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh”* (*Ad Gentes*, 41).

Đồng thời, các tu sĩ truyền giáo cần phải quảng đại đón nhận những giáo dân muốn hợp tác với mình, vì họ là những người muốn chia sẻ ơn gọi truyền giáo trong Phép Rửa. Các cơ sở và tổ chức tại các điểm truyền giáo là những nơi tự nhiên để tiếp đón và cung cấp cho họ sự nâng đỡ nhân bản, thiêng liêng và tông đồ. (Sứ điệp s. 7).

### **8. Đức Thánh Cha lưu ý điều gì đối với các Viện và các Tu Hội Truyền Giáo?**

**Đáp :** Đức Thánh Cha đã lưu ý 3 điểm khi phục vụ việc loan báo Tin Mừng:

- phải cậy dựa vào các đặc sủng và sự dấn thân truyền giáo của các thành viên thánh hiến.

- phải hiệp thông với Giáo Hội, bởi vì sự cộng tác và hiệp lực là thành phần toàn vẹn của việc làm chứng cho Tin Mừng (x. Ga 17:21). Sự hợp nhất này cũng là hoa quả của Thánh Thần. (Sứ điệp s. 8).

- cần nhiều đặc sủng của đời sống thánh hiến, để đáp ứng các chân trời rộng lớn của việc rao giảng Tin Mừng và bảo đảm có sự hiện diện thích hợp tại bất cứ vùng đất nào họ được sai đến. (Sứ điệp s. 9).

### **10. Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu lên viễn tượng nào cho Sứ vụ Loan báo Tin Mừng?**

**Đáp :** Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh 4 điểm:

- Xác tín về bổn phận phải Loan báo Tin Mừng "Vô phước cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" (1 Cr 9:16); bởi vì Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải phóng và cứu độ cho mọi người.

- Sứ mạng Loan báo Tin Mừng là của mọi thành phần dân Chúa (các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân).

- Việc loan báo Tin Mừng giúp mọi người đi vào mối quan hệ với Đức Kitô. (Sứ điệp s. 10).

- Đức Maria là gương mẫu của công cuộc truyền giáo. (Sứ điệp s. 11).