



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 28-12-2014

**Thánh gia
Chúa Giêsu, Đức Maria
và Thánh Giuse**

Ngày càng lớn lên

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dẫn dắt, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hai Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hai Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài.

(xem tiếp trang 2)

**Đức hồng y Tauran được bổ nhiệm
làm Hồng y Nhiếp chính**

WHĐ (21.12.2014) – Hôm qua thứ Bảy 20-12-2014, Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Roma”.

Chức vụ thuộc linh vực quản trị này rất quan trọng trong thời gian Tòa Thánh “trống toà”, khi vị giáo hoàng đương nhiệm qua đời hay từ chức.

Khi ấy vị Hồng y Nhiếp chính có nhiệm vụ quản trị tài sản của Tòa Thánh, với sự giúp đỡ của các vị Hồng



y cho đến khi bầu được vị tân Giáo hoàng.

Chính vị Hồng y Nhiếp chính xác nhận và thông báo cái chết của Đức giáo hoàng, ấn định ngày cử hành tang lễ và triệu tập Công nghị Hồng y.

Vị Hồng y Nhiếp chính tiền nhiệm (từ năm 2007) là Đức hồng y Tarcisio Bertone. Đức hồng y Bertone, cựu Quốc vụ khanh Toà

Thánh, vừa mừng sinh nhật lần thứ

(xem tiếp trang 4)

Ủy ban Truyền thông Toà Thánh trên đường cải tổ

WHĐ (23.12.2014) – Ủy ban Truyền thông của Toà Thánh đã kết thúc chuyến viếng thăm các cơ quan truyền thông của Toà Thánh lần thứ ba, và có thể sẽ thảo luận về kết quả của các lần viếng thăm này trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban, dự kiến diễn ra vào tháng Giêng 2015. Ủy ban đã thực hiện các chuyến viếng thăm đến các cơ quan truyền thông của Toà Thánh, và cũng bắt đầu thu thập các ý kiến và đề nghị của các phóng viên và các cơ quan thông tin Công giáo thường đưa tin về Vatican.

Với mong muốn hoàn thiện hệ thống phát hành tin và hợp lý hóa các chi tiêu, các thành viên của Ủy ban đã viếng thăm “tại chỗ” Phòng Báo chí Toà Thánh vào ngày 17 tháng 12.

Một thành viên của Ủy ban Truyền thông cho biết: “Ủy ban đã tỏ ra rất quan tâm tới các nhu cầu của Phòng Báo chí Toà Thánh, và cố gắng tìm xem có thể cải thiện công việc của Phòng Báo chí Toà Thánh như thế nào”.

Vấn theo thành viên này, “không giống như Ủy ban Tham vấn về Tổ chức kinh tế-quản trị của Toà Thánh (COSEA), Ủy ban Truyền thông cho thấy các giám chi phí không phải là mong muốn duy nhất của mình, nhưng điều mong muốn trước hết là tìm ra một phương thức hiệu quả để chia sẻ thông tin của Vatican”.



Trong cuộc họp sắp tới vào tháng Giêng 2015, các thành viên của Ủy ban có thể sẽ thảo luận về các kết quả các chuyến thăm viếng thăm vừa qua, và phân tích kỹ lưỡng những

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên có cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được trở dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.

Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Ponuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Khi viết sách Tin Mừng, thánh Luca thích nêu bật vai trò của phụ nữ, vì trong xã hội Israel thời xưa, việc lãnh đạo chủ yếu do đàn ông. Luca hay đặt sóng đôi những câu chuyện về các nhân vật nam và nữ. Sau trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria, thì đến trình thuật sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Sau sự xuất hiện của ông già Simêon nói tiên tri về Hài Nhi, thì bà Anna cũng được giới thiệu minh nhiên như một nữ ngôn sứ. Làm ngôn sứ đâu phải là đặc quyền dành cho phái nam!

Khuôn mặt của Simêon và Anna có những nét giống nhau. Cả hai đều là những người tuổi cao và đạo hạnh. Đời sống của họ gắn bó với Đền thờ. Riêng cuộc đời của cụ bà Anna thì thật đáng phục. Cụ xuất giá được bảy năm thì ở góa, nay cụ đã tám mươi tư. Giả như cụ lấy chồng vào năm mười lăm tuổi, thì hẳn cụ đã sống trong cảnh góa bụa hơn sáu mươi

(xem tiếp trang 3)

“Nhân vật của năm 2014”: Các Kitô hữu bị bức hại ở Iraq

WHĐ (20.12.2014) – *Rome Reports* là một hãng tin truyền hình tư nhân độc lập có trụ sở tại Roma, Italia, chuyên đưa tin về Đức giáo hoàng và Toà Thánh Vatican. Kết thúc năm 2014, hãng này đã chọn “Nhân vật của năm 2014” là các Kitô hữu bị bức hại ở Iraq.

Trong bản tin truyền hình ngày 18-12, hãng tin này giải thích: Đó là một bi kịch mà *Rome Reports* tận mắt chứng kiến. Các Kitô hữu Iraq bị buộc phải ra khỏi nhà của họ, nếu không sẽ bị giết. Chỉ một vài năm trước đây, có khoảng 2 triệu người Kitô hữu tại Iraq. Hiện nay con số này ít hơn 250.000. Làm người Kitô hữu trong quốc gia này chẳng bao giờ là dễ dàng, nhưng ngay cả khi là một tôn giáo thiểu số, các Kitô hữu cũng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Iraq.

Được trở về nhà có vẻ là một khả năng rất mờ nhạt. Sự hung hãn của quân khủng bố ISIS vẫn còn đọng lại trong ký ức của họ. Nhưng bất chấp mọi thứ bạo lực, niềm tin của họ vẫn sống.

Một người tị nạn nói: “Chúng tôi vững tin nơi Chúa là Cha chúng ta, và chúng tôi giữ niềm tin ấy bây giờ và khi chúng tôi trở về nhà. Có Chúa trợ giúp, chúng tôi vẫn luôn hy vọng. Trên hết, đó là hy vọng trở về Qaraqosh”.

Hơn 400.000 người đã trốn chạy đến miền Bắc Iraq. Chỉ trong vài tuần, khoảng 70.000 người đã đến thành phố Erbil, thủ phủ của người Kurd, một khu vực tự trị ở Iraq.

Họ đã mất tất cả và họ đang sống trong những điều kiện tồi tệ. Khoảnh sân của một giáo xứ địa phương bỗng biến thành một trại tị nạn qua đêm. Riêng ở đây đã có khoảng 160 gia đình sống trong 64 căn lều. Họ ở đây đã năm tháng và tình hình cũng không trở nên tốt hơn.

Douglas Bazi, linh mục quản xứ thánh Giuse, lo lắng: “Bây giờ chúng tôi mừng lễ Giáng Sinh, nhưng vấn đề là sau lễ Giáng sinh, đèn đuốc đều tắt hết. Chúng tôi sẽ làm gì sau đó?”

Đức Thượng phụ Raphael Louis Sako, nghi lễ Can-đê cho biết: “Tình hình thật khốn khổ. Mười người sống ở một nơi chật hẹp, không có việc làm. Áp lực tâm lý là khủng khiếp”.

Trong những điều kiện này, thật khó để tổ chức lễ Giáng sinh. Sarmad Kallo là một tu sĩ Đa Minh, buộc phải trốn khỏi Qaraqosh. Bây giờ thầy là một người tị nạn ở Erbil. Cũng giống như Chúa Giêsu đã bị truy sát khi sinh ra, thầy nói rằng cả các trẻ mới sinh là Kitô hữu cũng trở thành mục tiêu.



Thầy Kallo chia sẻ: “Kitô giáo được sinh ra trong máng cỏ. Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo và chúng tôi cũng vậy. Bận cứ nghĩ mà xem, Giáng sinh đang ở đây với chúng tôi. Chúa Kitô sẽ được sinh ra giữa chúng tôi. Người sẽ đứng lên từ cảnh nghèo khổ mà chúng tôi đang sống. Người là Đấng Cứu Rỗi, nhưng Người cũng đã bị bức hại. Bây giờ chúng tôi đang bị bức hại vì tin tưởng nơi Người và sứ điệp của Người. Vì vậy năm nay, chúng tôi sẽ thực sự sống sự kiện Giáng sinh”.

Cả trung tâm mua sắm Ainkawa này cũng đã thay đổi. Bây giờ đó là một trại tị nạn tạm thời. Trung tâm cung cấp chỗ ở cho hơn 400 gia đình bị mất tất cả mọi thứ. Họ dùng chung một phòng tắm và xúm lại trong các căn phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ. Nhiều người trong số này là các Kitô hữu đến từ Mosul, nơi mà lần đầu tiên từ hơn 1500 năm nay, tiếng chuông nhà thờ không còn ngân vang nữa.

“Chúng tôi từ Mosul đến. Lúc 6 giờ sáng chúng tôi nhận được một tin báo: Hoặc đóng thuế để làm người Kitô hữu, hoặc bị chặt đầu. Chúng tôi bị buộc phải ra đi và khi đến biên giới, họ tước đoạt của chúng tôi mọi thứ: xe cộ, tiền bạc, tất cả...”

Vùng đất bị ISIS chiếm đoạt ở Syria và Iraq tương đương với diện tích của Jordan. Trên đường đi, họ đã giết, đe dọa và bức hại các Kitô hữu.

Những người tị nạn này đã mất tất cả, trừ hy vọng và đức tin. Nhờ đó, họ tìm được sức mạnh để tiếp tục sống, ngay giữa cảnh tối tăm. ■

(Rome Reports)

Vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô trong quan hệ Cuba – Hoa Kỳ

WHĐ (20.12.2014) – Ngay hôm sau ngày tuyên bố lịch sử về việc Hoa Kỳ và Cuba hòa giải với nhau (ngày 17-12-2014), Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã trả lời phỏng vấn của Đài Vatican về sự kiện này.

Nhắc lại những nỗ lực của Vatican từ nhiều năm qua (từ sứ điệp của Thánh giáo hoàng Gioan XXIII đến hai chuyến viếng thăm Cuba của Thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II năm 1998 và của Đức Bênêdictô XVI), Đức hồng y Parolin nhấn mạnh đến “vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô” trong việc Hoa Kỳ và Cuba nối lại bang giao, “vì ngài đã chủ động viết thư cho 2 vị Tổng thống và Chủ tịch nước, để kêu gọi hai bên vượt qua những khó khăn còn tồn tại giữa hai quốc gia, tìm ra những điểm có thể thỏa thuận và phương thế để có thể tái lập bang giao. Cũng phải kể đến là vì Đức Thánh Cha là người của vùng này nên ngài hiểu rõ vấn đề và tìm ra được những cách thế thích hợp để giảm thiểu những khoảng cách và đem hai bên lại gần nhau”.

Giải quyết bằng con đường đối thoại

Đối với Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, thì đây là một thí dụ cụ thể của “nền văn hóa gặp gỡ” mà Đức Thánh Cha nói đến rất nhiều lần, cho thấy “chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, có thể hiểu nhau, có thể hợp tác, thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết những khó khăn làm chúng ta xa nhau”.

Sử dụng những từ ngữ Đức Thánh Cha thường lặp đi lặp lại, Đức hồng y



Parolin tuyên bố là “khi có những vấn đề, thì cần phải đối thoại. Càng có nhiều vấn đề và nhiều khó khăn, thì càng phải đối thoại nhiều hơn nữa”.

Theo kiểu mẫu của Đức Thánh Cha Phanxicô, thì nền ngoại giao của Vatican gồm 3 điểm: “Hòa bình, đấu tranh chống nghèo đói và xây dựng cầu nối”. Thí dụ trong trường hợp của Hoa Kỳ và Cuba, việc “xây dựng cầu nối” là “tạo thuận lợi cho hai bên đối thoại”: Toà Thánh đã “làm trung gian hoà giải để hai bên có thể gặp nhau và đạt được kết quả tốt đẹp là sự dần thân này của mỗi bên”.

Những hiệu quả tích cực cho Cuba và Châu Mỹ Latinh

Được hỏi về những hiệu quả của một sự kiện ngoại giao như thế trong khu vực mà Đức hồng y Parolin rất am hiểu –vì ngài từng làm Sứ thần Toà Thánh ở Venezuela từ năm 2009 đến 2013–, Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh tin tưởng và hy vọng rằng “một bước đi như thế chắc chắn sẽ có những hiệu quả tích cực cho toàn Châu Mỹ Latinh, bởi vì còn nhiều tình huống cần được cải thiện và

(xem tiếp trang 4)

Ủy ban Truyền thông Toà Thánh trên đường cải tổ

phản ứng của các chuyên gia truyền thông và các nhà báo.

Sắp tới, có nhu cầu cải tổ ngành truyền thông của Toà Thánh một cách toàn diện, có thể là hợp nhất ba cơ quan truyền thông lớn là Đài phát thanh Vatican, Truyền hình Vatican, và nhật báo *L'Osservatore Romano* – theo một nền tảng kỹ thuật số duy nhất.

Cho đến nay, các cơ quan truyền thông của Vatican vẫn trực thuộc Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, nhưng có

một số đề nghị cải tổ giáo triều – vẫn còn đang được Hội đồng Hồng y tư vấn thảo luận– cho rằng cần tạo ra một Quốc vụ viện chuyên về Truyền thông trong Giáo triều Roma.

Tuy nhiên ý niệm về việc thành lập một Quốc vụ viện thứ ba dường như đã bị loại bỏ, trong khi ý tưởng đặt mọi cơ quan truyền thông thuộc quyền Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội vẫn còn đang được bàn thảo. ■

(CNA / EWTN News)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

năm. Một thời gian dài không có chỗ dựa vững chắc của người chồng. Nhưng cụ Anna lại tìm thấy một chỗ dựa khác, vững hơn. Đó là Thiên Chúa mà cụ đem ngày thờ phượng (c. 37). Đó là Đền thờ mà cụ coi như nhà của mình. Đời sống của một góa phụ trẻ, lúc mới ngoài hai mươi, thật không dễ. Ăn chay cầu nguyện là cách để cụ làm chủ bản thân và thắng cám dỗ.

Simêon và Anna đều là những người cao tuổi đã và đang chờ. Họ sống để chờ những lời Chúa hứa được thành tựu, sống để chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem (c. 38). Anna có biết hôm nay nỗi đợi chờ của cụ được đáp ứng không? Với trực giác của một ngôn sứ, cụ nhận ra ngay vị Cứu tinh bé nhỏ đang được bông ả trên tay của đôi vợ chồng nghèo. Như xuất thần, cụ nói về Hài Nhi cho những người chung quanh. Không phải chờ nữa, vì ơn cứu chuộc mong mỗi từ lâu nay đã đến. Thiên Chúa đã giữ trọn lời hứa của Ngài.

Chúng ta đang mừng Lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa làm người. Chúng ta có ít thời gian để suy niệm về thời gian của Ngài ở Nadarét. Hơn ba mươi năm để Hài Nhi từ từ lớn lên, trở nên người trưởng thành. Làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày một chút về mọi mặt. Thân xác của cậu Giêsu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn ngoan, và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu (c. 40). Hài Nhi Giêsu đã lớn lên một cách quân bình để thành Thầy Giêsu đi rao giảng vào lúc ngoài ba mươi. Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người, qua tha nhân và kinh nghiệm, qua lao động và thách đố trong cuộc sống. Ngài chia sẻ phận người long đong của chúng ta, nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người. Xin được học nơi Nadarét về chia sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương. Xin được trở nên người có khả năng dám sống và chết cho người khác.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi,
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại
với chính mình;

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhưng biết nghĩ đến những người
quanh con,
những người - cũng như con -
đang cần một người bạn.

Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và
sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.

Nếu bàn tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra và
cho đi.

Khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ đau
và bệnh tật
như một lời kinh.

Ước chi con sẽ chết trong khiêm
hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời.
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức hồng y Tauran được bổ nhiệm...

80 của mình vào ngày 2-12 vừa qua
và không còn trong danh sách hồng
y cử tri nữa.

Đức hồng y Jean-Louis Tauran năm
nay 71 tuổi, đã từng là “Bộ trưởng
Ngoại giao” vào thời Đức giáo hoàng
Gioan Phaolô II từ năm 1990 đến
2003. Từ năm 2007, ngài là Chủ tịch
Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại
Liên tôn.

Đức hồng y Tauran cũng là Hồng y
trưởng đẳng phó tế, và do đó, ngày
13-03-2013 ngài đã công bố danh
tính Đức tân Giáo hoàng (Đức giáo
hoàng Phanxicô) sau khi có kết quả
bầu giáo hoàng, với công thức
Habemus Papam. Đức hồng y Tauran
được Đức giáo hoàng bổ nhiệm vào
đẳng “hồng y linh mục” ngày 12-06
vừa qua. Và Đức hồng y Renato
Raffaele Martino trở thành Hồng y
trưởng đẳng phó tế.

Cùng ngày 20-12, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã bổ nhiệm một Phó
Nhịếp chính là Đức Tổng giám mục
Giampiero Gloder, 55 tuổi, người gốc
Padua. Từ tháng 9 năm 2013, Đức
Tổng giám mục Gloder đã được bổ
nhiệm làm Giám đốc Trường Ngoại
giao Toà Thánh, trường dành riêng
để đào tạo các linh mục sẽ phục vụ
trong ngành ngoại giao của Toà
Thánh. ■

Đức Thánh Cha vui mừng về việc Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao

WHĐ (19.12.2014) – Hôm thứ Năm
18-12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến
13 vị tân đại sứ đến trình uỷ nhiệm
thư tại Hội trường Clementina trong
Dinh Tông toà.

Ngỏ lời với các tân đại sứ, Đức Thánh
Cha bày tỏ vui mừng về việc Hoa Kỳ
và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao
vốn bị gián đoạn từ hơn 50 năm qua
và nói rằng đây là một thành quả
ngoại giao.



Đức Thánh Cha nói:

“Tôi thân ái chào quý vị và hy vọng
rằng mỗi khi đến đây quý vị cảm
thấy như ở nhà mình. Chúng tôi cũng
gửi lời chào trân trọng đến nhân dân
và những người đứng đầu Chính phủ
của đất nước quý vị. Xin chào tất cả
quý vị và hy vọng công việc của quý
vị gặt hái nhiều kết quả. Công việc
của một đại sứ là công việc đi từng
bước nhỏ, làm những việc nhỏ nhưng

Vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô...

tìm ra một giải pháp. Sự kiện có một
loại kiểu mẫu –hai quốc gia với bao
nhiều vấn đề và khó khăn trong các
mối quan hệ mà còn có thể giải quyết
được, nhờ vào thiện chí và lòng can
đảm của hai nhà lãnh đạo– điều đó
có thể truyền cảm hứng cho các nhà
lãnh đạo khác, cũng can đảm tìm ra
con đường đối thoại và gặp gỡ”.

Sau hết, Đức hồng y Parolin vui mừng
khi thấy Giáo hội Cuba cho “đổ
chuông trên toàn đảo quốc” khi tin
Hoa Kỳ và Cuba hoà giải được công
bố. Đây là “một tin vui giữa bao nhiêu
thông tin tiêu cực khác”. “Tôi nghĩ
bước kế tiếp sẽ là giúp Giáo hội địa
phương luôn phát triển sứ vụ của
mình hơn nữa trong lòng xã hội Cuba,
để xây dựng một đất nước ngày càng
đoàn kết hơn, và giúp Giáo hội địa
phương đóng góp cho đất nước này
một cách toàn diện”. ■

luôn nhằm mục tiêu xây dựng hòa
bình, làm cho con tim của mọi người
xích lại gần nhau hơn và gieo tình
huynh đệ giữa các dân tộc. ... Và hôm
nay tất cả chúng ta đều vui mừng vì
ngày hôm qua chúng ta đã thấy hai
dân tộc, xa cách nhau nhiều năm,
đã có một bước tiến để lại gần nhau
hơn. Có được điều này là nhờ các
đại sứ, bằng con đường ngoại giao.
Công việc của quý vị là một công việc
cao quý, rất cao quý. Tôi hy vọng nó
sẽ có hiệu quả và xin Chúa chúc lành
cho quý vị. Xin cảm ơn”.

Các vị tân đại sứ tại Toà Thánh thuộc
các quốc gia: Mông Cổ, Malaysia,
Bangladesh, Qatar (châu Á), Tanza-
nia, Mali, Rwanda, Togo (châu Phi),
Bahamas, Dominica (châu Mỹ), Đan
Mạch, Phần Lan (châu Âu), và New
Zealand (châu Đại Dương).

Trong số các tân đại sứ này có ba
phụ nữ: của Đan Mạch, New Zealand
và Qatar.

Cùng ngày 17-12, Đức giám mục
Oscar Cantù, Giám mục giáo phận
Las Cruces, New Mexico, và là Chủ
tịch Uỷ ban Công lý và Hoà bình
Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa
Kỳ đã ra tuyên bố bày tỏ vui mừng
về công bố của Tổng thống Barack
Obama cho biết công dân Hoa Kỳ
Alan Gross và các tù nhân khác được
trả tự do, cũng như quyết định của
chính phủ bình thường hoá quan hệ
với Cuba vào ngày 17-12.

Đức cha Cantù cũng nói rằng ngài
phấn khởi được biết “chính quyền sẽ
có các hành động quan trọng nhằm
thúc đẩy đối thoại, hòa giải, thương
mại, hợp tác và tiếp xúc giữa hai quốc
gia và giữa các công dân của hai
nước”.

“Chúng tôi tin rằng bây giờ là lúc
Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao
đầy đủ với Cuba”, trong đó có việc
loại bỏ mọi hạn chế về du lịch đến
Cuba, loại bỏ từ “khủng bố” dùng để
ám chỉ Cuba, xúc tiến thương mại
và huỷ bỏ các hạn chế về kinh doanh
và tài chính.

Tuyên bố cũng kêu gọi thúc đẩy hợp
tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi
trường, kiểm soát ma túy và nạn
buôn người, và trong lĩnh vực khoa
học. Và Đức cha Cantù kết luận: “Đán
thân là phương thức giúp cho Cuba
thay đổi và trợ giúp người dân Cuba
trong việc tìm kiếm dân chủ, nhân
quyền và tự do tôn giáo”. ■

(Vatican Radio)